



EMİRDAĞ

EMİRDAĞLILAR SOSYAL DAYANIŞMA KÜLTÜR ve EĞİTİM VAKFI YAYIN ORGANI

YIL: 1

SAYI: 1

KASIM-ARALIK 1997





EMİRDAĞ

2 AYDA BİR YAYIMLANIR

Vakıf Adına Sahibi : Dr. Safa HALAÇ
 Mesul Müdürü : M. Reşat BAĞCI
 Genel Yayın Yönetmeni : Muhammed KUBAT

Yayın Kurulu

Fikret AKIN - M. Reşat BAĞCI
 Muhammed KUBAT - Yrd. Doç. Dr. Necdet SAĞLAM
 Özcan TÜRKMEN ve Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi

Deliktaş Mh. Kinav Sk. No: 2 - ESKİŞEHİR
 Tel - Fax: 0 222 220 21 44

Dizgi - Baskı

ETAM A.Ş. Matbaa Tesisleri - Tel: 0 222 236 00 51

İÇİNDEKİLER

Sunuş - Dr. Safa HALAÇ.....	2
Değerli Emirdağlılar - Y. Ziya ÇELİKKAYA	3
Sevgili Dostlar Merhaba - İbrahim AVCI	3
Vakıfımız - Av. İsmet GÜLER	3
Yeni Bir Vakıf Yeni Bir Anlayış Yrd. Doç. Dr. Necdet SAĞLAM.....	4
Kadına Sesleniş - Gülendam ATAR.....	7
Kadınlarımız - Şemsettin KUBAT	7
Halide Öğretmen - Elif BAĞCI.....	8
Adaçal - Halil ERENOĞLU.....	9
Emirdağ'da Gezek - Fikret AKIN	10
Dünden Bugüne Emirdağlı Şairler Yeniköylü Aşık Ömer - Faki ÇİFTÇİ	12
Birgün (Şiir) - Ömer ÇİFTÇİ	15
Emirdağ'ı - Ömer ÇİFTÇİ	15
Emirdağ'da Çıkan İlk Gazete Metin AKIN	16
Kardeşim - Rabia BARIŞ	16
Sırı Yol - Muhammed KUBAT	25
Bademcikler Vücdumuzun Bekçisi Mi? Dr. Bilen ÖZEL	26
Büyük Çatı - M. Reşat BAĞCI	27
Bu Maya Tutmalı - Ömer DURU	28
Geçmişten İzlenimler - Mehmet AYDIN	28
Deli Dediğimiz - Celil KARACA	29
Emirdağ - Ahmet URFALI	30
Geçmişten Bugüne - Ahmet KILÇI	30
Basın-Yayında Emirdağ Özcan TÜRKMEN	31
Vakıfımızın İlk Olağan Genel Kurulu	34
Emirdağ'dan Haberler	35
Manlı Günü	38
Miting Gibi Açılış	38
Burs Verenler	39
Vakıf Üyelerimiz	40

Saygıdeğer Okuyucularımız

Emirdağlılar Sosyal Dayanışma, Kültür ve Eğitim Vakfı'nın çıkarmış olduğu bu dergi ilk sayısıyla sizleri selamlamaktan gurur duymaktadır. Bu vesileyle sizlerle bütünleşmek amacıyla olan dergimiz ihtiyaç duyduğu konuları bu sayıda sizlere aktaracaktır. Şöyleki:

Bilindiği gibi Emirdağ Dergisi Vakıfın bir yayın organıdır. İki ayda bir çıkacaktır. Hemşehrileri, üyeleri ve okuyucuları ile iletişim bu dergi ile olacaktır. Bu nedenle her Emirdağlı, hatta Emirdağ'a ilgi duyan herkes, dergiye düşlediklerini ve duygularını yazabilecektir. Sözü edilen dergi gelecek yillara, bir başka deyişle yüzyıllar sonrasında ışık tutacaktır. Onun için Emirdağ Dergisi'ne gönderilecek yazılar Emirdağ'ın sosyal, kültürel ve ekonomik durumunu içeren yazılar olmalıdır. Gelenek ve göreneklerimizi yapmacıktan uzak, doğal olarak yansıtmalıdır. Emirdağ'ın yetiştiirdiği kişiler (ister bürokrasiden olsun, ister halk arasından) bilenler tarafından anlatılmalıdır. Dağları, ovaları ve yaylaları şiirleştirilmeli ve öykülerini anlatılmalıdır.

Bu denli yazıları yazacak olanların Emirdağlı olması koşulu yoktur. Emirdağ'a ilgi duyan herkesin Emirdağ'la ilgili yazılarını dergiye gönderebileceği ve seve seve yayımlayacağımızı buradan duyurmak istiyoruz.

İlk sayıda yer alacak yazılar için bu işe ilgi duyan hemşehrilerimizin tümünü haberdar edemediğimizin bilincindeyiz. Sizler de takdir edersiniz ki bu oldukça zor bir iş. Hemşehrilerimizin adreslerini bilemeyeşimiz, yaz tatilinde olmaları bu zorlukları getiren sebeplerden birkaçı...

Bundan böyle dergimizin birinci sayısı eline geçen her okuyucumuz, Emirdağ'la ilgili, her konuda bildiğini Deliktaş Mah. Asarcıklı Cad. Kinav Sk. No: 2, Eskişehir adresi ile 0 222 220 21 44 telefon-faksına gönderebilirler. Ayrıca okuyucularımızın derginin daha güzel olması için nelerin yapılması gereği hususunu belirten yazılarını bekliyoruz.

Hemşehrilerimize ve Emirdağ dostlarına sevgiler, saygılar diyoruz...

Yayın Kurulu

Dergimizin basımı için fotoğraf arşivini bize açan Foto FİLİZ, 2 Eylül Gazetesi ile BAKIŞ dergisi yöneticilerine ve bize teknik destek olan ÇÖZÜM İLETİŞİM firması sahibi İrfan ONGAR'a, ETAM A.Ş. çalışanlarına teşekkür ederiz.

Yayın Kurulu



Dr. Safa HALAC
Vakif Başkanı

Değerli Hemşehrilerim,

Emirdağlılar Sosyal Dayanışma Kültür ve Eğitim Vakfı'nın bir yayını olan Emirdağ Dergisi'nin bu ilk sayısında sizlere hitap etmekten büyük onur duymaktayım.

Türkiye'nin her yöresinde ve Dünya'nın pek çok ülkesinde yerleşmiş olan Emirdağlı hemşehrilerimize yöremizden ilginç haberleri, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri, ayrıca yöresel örf, adet ve geleneklerimizi yansitan yazılarla Emirdağ Dergisi sizlerin sesi ve kulağı olacak, her iki ayda bir en uzaktaki hemşehrilerimize da-hı ulaşacaktır.

Emirdağlılar Sosyal Dayanışma Kültür ve Eğitim Vakfı Şubat 1997'de kuruluşunu tamamlaşmış, Haziran 1997'de Genel Kurulunu yapmış olup şimdiden üçyüzün üzerinde kurucu üyeye ulaşmış ve yıl sonuna kadar da kurucu üye kabili devam etmektedir. Mümkün olduğunda geniş katılımı amaçlayan vakfımız bir grubun veya bir görüşün gündemünde olmayacağı, tek taraflı olduğu konu Emirdağ kimliği taşıyan her hemşehrимizin sorunlarını paylaşmak ve çözüm arama-ya çalışmak olacaktır.

Vakfımız çalışmalarına kısa ve uzun vadeli hedefler belirleyerek başlamıştır. Kısa dönemde; eğitim, iletişim, sosyal ve kültürel çalışmalar, uzun dönemde sabit geliri olan bir yapıya kavuşarak, yüksek tıhsildeki öğrencilere yurt yapımı gibi konulara öncelik verilecektir. Vakfımız bu çalışmalarla otuz üniversite öğrencisine öğrenim bursu vererek başlamıştır. Ayrıca Eskişehir ve diğer kentlerde ikamet eden hemşehrilerimizin vakfımızda bulunan bilgisayara geçirilmesi ve Emirdağlılar kataloğu hazırlanması ön çalışmalarına hız verilmiştir. Yine Eskişehir'de Odunpazari Belediyesince uluslararası bir proje olarak yürütülen, Odunpazari Mahallesi'nde yöresel geleneklerimizi yansitan ve bölgesel yemeklerimizi tanıtan bir kültür evi açılması için uğraşmaktadır.

Vakfımızın, çalışmalarına başladığı ilk günden beri yardım ve teşviklerini esirgemeyen Eskişehir Valisi sayın Ali Fuat Güven'e, Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Orhan Soydaş'a, Odunpazari Belediye Başkanı sayın Ayhan Boyer'e, Tepebaşı Belediye Başkanı sayın Ömer Eker'e Emirdağlılar adına teşekkürü bir borç bilirim. Merhum Aydin Arat'ı da rahmetle anıyorum.

Değerli hemşehrilerim, gelin bu çatının altında toplanalım, birbirimize destek verelim. Yillardan beri özlemi çektığımız Emirdağlılık ruhunu, özlemi hakettiği en yüksek noktaya çıkaralım. İçinden çıktığımız, yöremiz insanına yararlı olmanın yollarını arayalım.

Hemşehrilerime sağlıklı, mutlu bir yaşam dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.



Değerli Emirdağ'lıları!

Güzel Emirdağ'ımızda, görevde başlayalı bir ayı aşkın bir süre oldu. Büyük ölçüde benim kendi memleketimin yapısıyla aynı olmasının da yardımcıyla hemşehrilerimizle hemen kaynaştığımızı düşünüyorum.

Bu ilk günlerde ilçemizin meselelerine vakıf olmam konusunda sivil toplum örgütlerinin yetkilileriyle yaptığım tanışma sohbetlerinden son derece faydalandım. Ve anladım ki, ilçemize hizmet vermeye çalışırken yalnız değilim.

**Y. Ziya ÇELİKKAYA
Emirdağ Kaymakamı**

Emirdağ kültür ve Eğitim Vakfının yetkilileri de bu çalışmalarım sırasında pek tabi benim mesai arkadaşlarımdır. Yeni kurulan vakfımızın hemen bir dergi çıkarma faaliyeti esasen bu hizmetlerden birisidir. Bu çabaları, benim değerli Emirdağ'lılara hitap etme fırsatı verdiği için son derece memnunum. Vakfımızın faaliyetlerinde ve derginin yayın hayatında başarılar dilerken Emirdağ'lıyım diyen herkese sevgi ve saygılarımı sunarım.



Değerli Dostlar Merhaba:

Öncelikle dergimize yayın hayatında başarılar diliyorum. Tabii ki bu yazımı Kemalpaşa'da kaleme alıyorum. Sayın Kubat telefonla aradığında kendimi değişik bir heyecan içerisinde buldum ve yazı teklifini memnuniyetle kabul ettim.

1993 yılında görevde başladığım Emirdağ'da bir çırıpta dört yıl gelip geçmişti. Bu süre içerisinde ilçe içerisinde

ve dışansındaki Emirdağlıların hizmet ve birleşmeleri üretme çabalarını reddetmem mümkün değildi. Hep beraber bu heyecanı birlikte hissettiğimizi düşünüyorum.

- Kültürel değerler ve etkinliklerin su yüzüne çıkartılması

- Çevre ve ağaçlandırma
- Spor faaliyetler

- Emirdağlıların birlikte ve dernekleşmesi konusu ile eğitim öğretimde çantanın daha yükseltilmesi konularında hep yukarıda bahsettiğim heyecanı arkadaşlarımıza birlikte hissettim.

Tabiki var olan olumsuzluk ve sıkıntıları birlikte görüşlemeye çalıştık. İyi niyet ve işbirliği içerisinde tüm zorluklar hiç kimseyi sıkıntıya sokmayacak şekilde çözüme ulaştırdı.

Yüksekokulun kurumsallaşması bizi ne derece memnun etti ise Sentetik Çuval Fabrikası'nın faaliyete geçirilmemesi de o derece üzmustür.

Emirdağ Ovası'nın sularının, yaylaların ağaçlandırılması ve Organize Sanayi'nin faaliyete geçirilmesi arzu ettigimiz projelerdir.

Türkmen kültürünün özüne en yakın hâlile uygunlama alanı bulduğu Emirdağ'da geçen dört yılın şahsiyeti yerli özeldir diyor, bu süre içerisinde şahsıma ve makamına karşı maddi ve manevi her türlü desteği sunan yurtıcı ve dışındaki tüm Emirdağlılara teşekkür ediyor, kucak dolu selamlar diliyorum.



**İbrahim Avcı
İzmir Kemalpaşa
Kaymakamı**

VAKFIMIZ

Av. İsmet Güler

Emirdağ Belediye Başkanı



Yıllardır beklenen, özlemi çekilen "Emirdağlılar Vakfı" kuruldu. Bu kuruluşla Emirdağlılar bir çatı altında birleştiler. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun.

Vakfımız çalışmalarına devam etmektedir. Şimdi ise bir dergi çıkaracaklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Böyle bir çalışma, vakfın, yurtıcı ve yurtdışındaki hemşehrilerimize ulaşması için çok önemlidir. Bildiğiniz gibi Aziziye Dergisi bu işleri çok güzel yerine getirerek, gurbetteki hemşehrilerimize ulaşmakta ve büyük bir boşluğu doldurmaktadır. İlkinci bir derginin çıkması çalışmalarla kalite ve rekabet getirecektir.

Bugün yurticinde ve yurtdışında, nereye giderseniz gidin, karşınıza çok iyi konumda Emirdağlılar çıkmaktadır. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Hepsi de en az bizim kadar Emirdağ'a hizmet etmek için çırpinmaktadır.

Emirdağ dışında yaşayan hemşehrilerimiz, memleket özlemi ile yaşamaktadır. Onlara memleketlerinden haberler, geçmişlerinden kesitler sunduğumuzda çok mutlu olmaktadır. Yeni dergimizin de bu görevi en iyi bir şekilde yerine getireceğine yürekten inanıyorum ve güveniyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize selam ve saygılar sunuyorum.

YENİ BİR VAKIF YENİ BİR ANLAYIŞ

Emirdağlılar Sosyal Dayanışma
Kültür ve Eğitim Vakfı



*Y.Doç.Dr. Necdet Sağlam
Anadolu Üniversitesi
Öğretim Üyesi ve Vakıf Genel Sekreteri*

1.GİRİŞ

Vakıflar, toplum hayatının her seviyesine girmiş, sosyal ve ekonomik sisteme önemli bir yere sahip olmuştur. Hatta kamu ve özel sektörden sonra üçüncü sektör olarak anılmaya başlamışlardır. Türkiye'de yaklaşık beş bin vakıf vardır ve bu vakıflar gerek geçmişte gerekse günümüzde toplumumuzun bir parçası olmuşlardır.

Halen yeni vakıflar kurulmakta ancak bu vakıfların faaliyetlerinin denetimi oldukça güçleşmektektir. Vakıf bir mal varlığı yönetimi olduğu unutularak dernekler gibi vakıflar kurulmaktadır. İşte bunu engellemek için 21 Eylül 1997'de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan bir tebliğle vakıf kuruluşu zorlaştırılmış, vakıflara ve yöneticilerine yeni yükümlülükler getirilmiştir. Örneğin, kuruluş malvarlığı 1997 yılı için sosyal ve kültür amaçlı vakıflarda beş milyardan, eğitim ve sağlık amaçlı vakıflarda on milyardan, diğer vakıf kuruluşlarında yirmi milyardan az olamaz. Bu miktar her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yeniden belirlenir. Vakıf Genel Kurulları Resmi Gazetede ilan edilir, genel kurullarda Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi yer alır. Dolayısıyla Emirdağlılar Vakıf'ını yeni kuruyor olsaydık on milyar mal varlığına ihtiyaç duyacaktık, genel kurulda yaşanan belirsizlik Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi ile daha kolay aşılacaktı.

Teblige göre, bundan böyle kamu kurum ve kuruluşları meslek odaları, sendikalar mahalli idareler ile üniversiteler bünyesinde kurulan vakıflar söz konusu kurum ve kuruluş ile üniversitenin ismini alamaz, daha önce kurulmuş vakıflar, kuruluşu kurum ve kuruluş.



Vakıf Kurucu Üyelerimiz ve Geçici Yönetim Kurulu:

Ayaktakiler (Soldan sağa): Fikret AKIN - Yüksel YÜKSEL - Ali ÇIRAKLI - Osman ÖZGÜRLÜ - İhsan AVCI - Necdet SAĞLAM - Reşat BAĞCI - Kadir POYRAZ

Oturulanlar: Etil BAĞCI - Gülenadam ATAR - Sabahaddin SARI - Emel DOKUZLAR - Musa ERDAĞ

mahalli idare, meslek odası, sendikalar ile üniversitelerden veya söz konusu kurum ve kuruluşların verdiği hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bağış ve yardım alamaz, menfaat sağlayamaz. Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, meslek odaları, sendikalar ile üniversitelerce, bünyelerinde kurulan vakıflara yaptığı hizmetler için herhangi bir mal veya para aktaramaz.

Eskişehir Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 3/2/1997 gün ve E:1997/93, K:1997/29 sayılı kararıyla 8 Mart 1997 tarih ve 22927 sayılı Resmi Gazetede kuruluşu yayınlanan Emirdağlılar Sosyal Dayanışma, Kültür ve Eğitim Vakfının şubeleri başta Emirdağ'da olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir ve yurtdışında yakında açılması planlanmıştır. Ancak, şube açılabilmesi için vakıf en az bir yıl çalışmış ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetiminden geçmiş olması gereklidir. Bu süre dolmadan açılan şube ve temsilcilikler hakkında gerekli yasal işlem yapılmalıdır.

2. EMİRDAĞLILAR SOSYAL DAYANIŞMA, KÜLTÜR ve EĞİTİM VAKFI'NIN AMAÇLARI VE ORGANİZASYON YAPISI

2.1 Vakıfın Amacı:

Vakıflar belirli bir amaç için kurulurlar ve bu amaçları çerçevesinde faaliyet gösterirler. Hedef kuruluş amacının gerçekleştirilebilmesidir. Amacın gerçekleştirilmesi içinde bir malvarlığı tahsis (nakdi ve aynı olarak) edilir. T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü vakıfların kuruluşuna izin verirken konan mal varlığının vakıf amaçlarını gerçekleştirmeye yetip yetmediğine bakar.

Emirdağlılar Sosyal dayanışma, Kültür ve Eğitim Vakfının amacı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce incelenmiş ve uygun görülmüşdür. Vakıf senedinde amaç şöyle yer almıştır:

Üyeleri ve Emirdağlılar'ın ekonomik, sosyal, kültürel açıdan gelişmesini sağlamak, eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla çeşitli projeler üretmek, yörenin ekonomik yapısını canlandırmak, çevreyi geliştirmek, yöredeki potansiyel yatırımları alanlarını tespit etmek veya ettirmek ve yöreye ve üyelerine hizmet edici faaliyetlerde bulunmak ve bu tür faaliyetlerin yapılmasını teşvik etmektir.

Bu amaçla,

- Köylüsüyle kentlisileye hangi ekonomik ve sosyal yapıdan olursa olsun bütün Emirdağlıları aynı çatı altında toplamak, Emirdağlılar arasında tanışma, kaynaşma, sosyal ve kültürel alan da yardımlaşma sağlamak, Türk kültüründe önemli bir yer tutan Emirdağ kümürüne genç kuşaklılara tanıtım ve bu konuda gerekli tedbirler almak.

- Üyelerin ve yörenin gelişmesini ve ekonomik potansiyelini canlandırmak için kültür, sanat, sağlık turistik dinlenme tesisi kurmak ve işletmek suretiyle Emirdağlılar arasında eko-

nomik dayanışma sağlamak.

- Üyelerine ve yöreye fayda sağlayacak her türlü bilimsel çalışmaları desteklemek ve bunlara ait telif haklarını satın almak, her türlü yayın yapmak ve yaptırmak.

- Üyelerinin ve yörenin gelişmesi için planlar yapmak, yapılan planları geliştirmek, yöredeki kişi ve kuruluşlara her türlü danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmak.

- Vakıf fakir yüksek öğrenim ve orta öğrenim (belirli sayıda) öğrencilere burs verir veya sağlar, eğitim imkanları bulur, ödüller ve yanşmalar ihdas eder, festivaler düzenler. Yurtdışındaki işçilerin sorunlarını araştırmak, Avrupa Birliği kurum, kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlara vakıf amaçları çerçevesinde işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, mevcut projelere katılmaktır.

2.2. Vakıf Örgüt Yapısı:

Vakıfların örgüt yapılarının vakıf senedinde açıkça neler olduğu, oluşumu ve görevleri açıkça belirtilmelidir. Vakıf bir sivil toplum örgütü olduğu için yapı 903 sayılı Vakıflar Kanunu çerçevesinde serbestçe belirlenebilir. Genelde aile vakıflarında bir mütevelli heyeti yer almaz ve vakıf yönetirler. Ancak toplumun belirli bir kesimine hitap eden ve üyelik sisteminin bulunduğu vakıflarda mütevelli heyetinin yerini yönetim kurulu alır ve yönetim kurulu bütün üyelerin katılımı ile oluşan genel kurulu içinden demokratik yolla seçilir.

Emirdağlılar Vakıf'ında dört temel kurul mevcuttur. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Danışma Kurulu ve Denetim Kurulu'dur. Şimdi sırasıyla bu kurulların görevlerini kısaca belirtelim.

a) Genel Kurul:

Vakfa üye kaydedilen her gerçek ve tüzel kişi genel kurulun üyesi olur. Genel Kurul'un görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Boşalan yönetim kurulu üyelerine yenilerini seçmek.
- b) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider hesaplarını incelemek ve yönetim kurulu ibra etmek.
- c) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilecek vakıf senedinde yapılacak değişiklikleri kabul etmek, vakfa zarar veren üyelerin durumlarını görüşmek ve gerektiğinde bu kişilerin vakıf üyeliğini son buldurmak.
- d) Vakıf çalışanlarıyla ilgili vakıf organlarına tavsiyelerde bulunmak ve bunların yapılmasını sağlamak.

Genel Kurul yılda en az bir kez, mali yılı takip eden ilk dört ay içinde toplanır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Genel kurul, üyelerinden en az yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Birinci toplantıda yaridan fazla üyenin bulunması sağlanmamış ise, en az 2 hafta, en çok 4 hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Bu konu ve ikinci toplantı tarihi, üç ayrı mahalli gazetedede ve vakıf yayın organında ilan edilerek üyelerle duyurulur.

Genel Kurul toplantılarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir divan katibi seçilir. Katip görüşülen konuları tesbit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir ve alttan başkanlık divanı ve üyelerince imzalanır. Genel kurulda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır ve vekaletle oy kullanılmaz.

b) Vakıf Yönetim Kurulu

Vakıf Yönetim Kurulu, genel kurulun kendi içinden üç yıllık-

na seçeceği (13) on üç asıl ve (13) on üç yedek üyenin oluşur. Asıl üyelikten ayrılanların yerine sırasıyla yedekler atanır. Süresi dolan üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının aynı anda yönetimden ayrılmaları halinde genel kurul yerlerine derhal yeni üyeleri seçer. Üst üste 3 kez mağazetsiz olarak yönetim kurulu toplantısına katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği otomatik olarak düşer. Vakıf yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcıları ve genel sekreterini kendi üyeleri gizli oy açık tasnif ile arasından seçer.

Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:

- a) Vakıfın amaçlarının gerçekleştirmesine çalışmak, gelişmesi ve amacına uygun işler için gereken kararları almak, vakıfa ilgili yönetmelik ve personel statülerini kabul etmek, hizmet ve personel teşkilatını kurmak, gerekli atamaları ve tayinleri yapmak, vakıf mallarının kontrolünü ve etkin kullanımını sağlamak, vakfa ait bütün işleri planlamak ve idare etmek. Vakıf çalışmalarının gerektirdiği ödemeleri yapmak ve ödeme usullerini tesbit etmek.
- b) Vakıfın gelir getirici faaliyetlerde bulunmasını sağlamak, vakıf adına sözleşme yapmak, gelir getirici teşebbüs ve işletmeleri iştirakte bulunmak veya yeni işletmeler kurmak.
- c) Her türlü taşınır ve taşınmaz değerlerle (gayrimenkuller) her türlü fikir ve sanat eserlerine, patentlere ait bağışları kabul etmek ve diğer suretlerle iktisap etmek, taşınır ve taşınmaz değerler karşılığında ödünç almak veya ipotek karşılığında ödünç para vermek.
- d) Mahkemelere, resmi ve özel kuruluş ve kişilere karşı temsil etmek veya vakfa ait bir veya birden fazla işin görülmesi ve vakfa yapılacak her türlü bağış ve yardımların kabulü için kendi üyeleri içinden veya dışardan temsilci veya vekil tayini yapmak.
- e) Vakıfın amaçlarına giren hizmetlerin, üyelerinin ve Emirdağlılar'ın ekonomik ve kültürel yapısını canlandıracak projelerin planlanması, başlatılması, uygulanması ve sonuçlanması için uygun görülen mesleki yeterliliğe haiz kişi ve kuruluşlar temsilcilerinden oluşan komiteler kurmak, araştırma grupları oluşturmak, koordinasyon görevleri tesbit etmek, danışma kurulunu oluşturmak ve gerektiğinde yönetimce görevlendirilecek denetçilere yapılacak ödeme şekli ve miktarını tesbit etmek.
- f) Usulune uygun olarak muhasebe defterleri tutmak veya tutturmak, vakıf bütçesi, bilanço ve gelir-gider tablosunu ve faaliyet raporunu hazırlamak ve genel kurula hesap vermek.
- g) Vakıf danışma kurulu tarafından yapılan öneriler ile vakfa yapılan diğer önerileri karara bağlamak ve bu kararları genel kurula iletmek.
- h) Vakıf çalışmalarıyla ilgili bilgileri genel kurula iletmek, genel kurulun kararları ve temennilerinden mümkün olanları yerine getirmek.
- i) Vakıf yönetim kurulu yukarıdaki işlerin bir kısmının yapılması için vakıf müdürenin görevlendirilebilir. Vakıf yönetim kurulu kendi işlerinden, vakıf üyelerinden veya dışardan birisini vakıf müdürü olarak atayabilir ve bu müdür vakıf yönetim kurulu ile birlikte vakıf ilerini yapar. Vakıf müdürenin yetkileri yönetim kuruluna tesbit edilerek karara bağlanır.
- k) Yönetim kurulu vakıf üye olmak isteyenlerin üyelik başvurularını görüşür ve salt çoğunla üyelikleri kabul edilir. Vakıf üyeleri üye kayıt defterine kaydedilir.

Vakıf yönetim kurulu iki ayda bir defa toplanır ve çalışma usullerinin bizzat yönetim kurulu tesbit eder. Yönetim kurulu

başkanı Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu toplantıları ekseriyetle yapılır ve kararlar, mevcut ekseriyetle alınır. Alınan kararlar noterden tastıklı karar defterine yazılır, başkan ve üyelerce imzalanır. Başkanın toplantılaraya katılmaması halinde, ikinci başkan toplantıya başkanlık eder. Vakıfın sevk ve idaresini Vakıf başkan ve yardımcılarıyla genel sekreter yürütür.

c) Denetim Kurulu

Denetim Kurulu Genel Kurul adına vakıfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu Genel Kurul içinden gizli oy açık tasnif ile üç yıl için seçeceği üç kişiden oluşur, ayrıca üç yedek denetçi seçilir. Üyelikten ayrılanların yerine yedekleri atanır. Süresi dolanların yerine yeni seçilir. Denetim Kurulu vakıfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibarıyle düzenlenecek rapor Genel Kurul toplantılarından en geç onbeş gün önce yönetim kuruluna Genel Kurula iletilmek üzere verilir. Denetim Kurulu çalışma esaslarını kendisi belirler.

d) Onur Kurulu

Vakıf amaçları doğrultusunda vakfa yarar sağlayacak kişiler bu kurula vakıf genel kurul tarafından alınırlar. Kurul üyeleri yörenin ileri gelenlerinden ve bürokratlarından oluşur. Çalışma esaslarını ve toplantılarını kurul kendisi belirler. Kurul önerilerini vakıf organlarına iletirler.

e) Danışma Kurulu

Vakıf Yönetim Kurulu vakıf hizmetleri için eğitim, bilimsel çalışma, kültür, sanat, endüstri, ticaret ve sosyal hizmet dallarında temayüz etmiş, saygınlık kazanmış kişiler arasında bir danışma kurulu oluşturur. Danışma kurulu aldığı kararları Yönetim Kurulu'na bildirir. Bu kararlar tavsiye niteliğinde kararlardır. ve yönetim kurulu bu kararları uygulamaya çalışır. Danışma kurulunun görevleri şunlardır:

- a) Vakıf amaçlarına uygun hizmet, proje ve girişimler hakkında yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
- b) Vakfa yapılan önerilerle, yönetim kurulunun havale edecek konular hakkında yönetim kuruluna görüş bildirmek. Danışma kurulu Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı veya yardımcıları gerekli gördüğü durumlarda toplantıya çağırabileceği gibi danışma kurulu kendi aralarında belirlenen tarihlerde yılda en az 4 kez toplanır.
- c) Danışma kurulu çalışma yöntemlerini kendisi belirler.

3. VAKFIN GELİR KAYNAKLARI

Vakıf bir mal varlığının yönetimidir ve bu şekli ile derneklerden ayrılır. Derneklerde fikir ön planda olurken, vakıflarda mal varlığı ve bu mal varlığının amaçları gerçekleştirmek için kullanılması söz konusuudur. Bu nedenle, vakıfın gelir kaynaklarının sağlam ve devamlı olması gereklidir. Genel olarak vakıfların kuruluşundaki mal varlıklarının vakıfın devamlılığını sürdürmesine yetmediği ve yeni gelir kaynakları aradıkları bilinmektedir. Bu nedenle vakıf kendi ayakları üzerinde durabilecek bir sermaye yapısı ile kurulması gereklidir. Yetersiz mal varlığı ile kurulmuşa vakıfın kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapıya getirilmesi gereklidir. Vakıf yapılan tahsis dışında gelir kaynakları şunlardır.

- a) Vakıfın mal varlığının işletilmesinden sağlanacak gelirler.
- b) Vakfa gerçek ve tüzel kişilerden yapılan aynı veya naktı bağış, yardımlar, fitre ve zekatlar.
- c) Yapılacak veya yaptırılacak etüt, proje, araştırma, danış-

manlık, telif, tercüme, sanat ve patent haklarından, kira, menkul ve gayrimenkullerden, gece ve kültürel etkinliklerden sağlanacak gelirler.

- d) Diğer kaynaklardan elde edilecek gelirler.
- e) Vakıf işletmelerinden ve iştiraklerden sağlanacak gelirler.

4. SONUÇ

Bu vakıf, bütün Emirdağlılarıdır, dolayısıyla bütün hemşehrilerimiz vakıf doğal üyesi olarak görülmeliidir. Vakıf kurulurken oluşan grup kendi kendine oluşmuştur: kimse çağrılmamıştır.

Diğer hemşehrilerimizin de bir çağrıya gerek kalmadan vakıfa katılımları, vakıf ve Emirdağlılar'ın yararına olacağının kanımdayız. Örgütü toplumların, toplum içindeki konumları, yerel ve siyasi otoritelerdeki yaptırımları çok büyük olmaktadır. Biz Emirdağlılar örgütüslüğün sıkıntılarını her yerde çekiyoruz, haklarını tam olarak alamıyoruz, Emirdağ dışında yerel ve ulusal düzeyde temsil edilemiyoruz.

Bütün hemşehrilerimizin vakıf faaliyetlerin içinde yer almazı, yapıçı eleştiriçilerde bulunmaları gereklidir. Bizler toplum olarak eleştiriyi severiz, ancak eleştirmeye yerine "elini taşın altına sokarak", beğenilmeyen noktaların düzeltilmesi yoluna gidiyoruz. Bu konu, son yıllarda Habitat'ta yoğun olarak kullanılmakta, yaşanan ortak bir sorunla ilgili hemen bir koza kurulmakta ve sorunun sivil toplum tarafından çözülmesi yolu tercih edilmektedir.

Vakıf yaşaması, iyi bir örgüt yapısı ile olabilir. Yurtiçinde ve yurtdışında şehirler ve mahalleler bazında temsilcilerle bütün hemşehrilerimize ulaşmak mümkün olurken, bu hemşehrilerimizin sıkıntıları da gündeme kolayca getirilerek, elbirliği ile çözümler bulunabilir.

Şüphesiz vakıf kurulurken ulaşamadığımız hemşehrilerimiz oldu, bunlardan özür diliyoruz ve onları hiç bir davete gerek kalmadan aramızda görmek istiyoruz. Biz Emirdağlılar olarak bir aileyiz ve bunu çeşitli şekillerde ifade etmemiz gereklidir. Emirdağlılar Vakıf şimdide kadar olan oluşumların en genişidir ve toplumun her kesimine hitap etmektedir. Diğer oluşumların çekişmeleri bir tarafa bırakıp, vakfa katılması biz Emirdağlılar'ı mutlu edecek olacaktır.

EMİRDAGLILAR VAKFI'NA NASIL ÜYE OLABİLİRSİNİZ

1. Üye olmak isteğine dair Vakıf yönetimine bir dilekçe;
2. adet vesikalık fotoğraf,
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgesi,
4. 5.000.000.-TL nakit vakfa veya Vakıflar Bankası Eskişehir şubesine 2057871 nolu hesaba teslim.

Adres:

EMİRDAGLILAR SOSYAL DAYANIŞMA, KÜLTÜR ve EĞİTİM VAKFI

Deliktaş Mh. Asarcıklı Cd. Kinav Sk. No: 2 ESKİSEHIR
Te I- Fax: 0222 220 21 44

Burs Hesabı: Vakıflar Bankası Merkez Eskişehir Şubesi
2059339

Saygılarınızla, katkılarınızla sizden teşekkür ediyor,
vakfımıza üyeliğe bekliyoruz.

KADINA SESLENİŞ

Gülendam Atar
Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi

TÜRKMEN KADINI

Türkmen kadını denince önce aklıma çalışan, cesur, sabırlı, sevgi dolu yürekleriyle hepimizi duygulandıran Emirdağlı hemşerilerim gelir.

Türkmen kadını; tam bir Anadolu kadını olup, tarlada çalışmayı, evinde pişirmeyi, okullarda yetişmeyi biceren akıllı, hatta savaşlarda omuzlarında cephe taşımı yapan cesur ve sevgi dolu, yufka yürekli, zamanında üç etekli ama her zaman temiz giyinmeye özen veren kadınlardır.

Türkmen kadını denince kocasına saygıyı, çocuğuna sevgiyi, atasına övgüyü, yıkılan evi yapmayı, verdiği sözü tutmayı, on parmağıyla iş yapmayı bilen övülmeye değer kadınlar olarak bilirim.

Türkmen kadını denince hastasını, mercimekli bükmesini insanlara olan sevgisini bilen altın yürekli çelik bilekli kadınlarımız gelir aklıma.

Türkmen kadını denince yazın yaylasına koşan, buğdayını biçen, bahçesini eken, kışın yorganını diken, ekmeğini yapan hünerli kadınlar gelir aklıma.

Türkmen kadının denince hemşerisi için canını veren birlik ve beraberliği çok seven, her zaman hangi mercide olursa olsun Emirdağlılık özünü kaybetmeyen, birleştirici kadınlar gelir aklıma.

Haydi Türkmen kadını her zaman her yerde, el ele gönül gönüle her zamanki hoş görü ve sevgimizle Emirdağlılar Vakfı'nda ve her yerde her işimizde birlik olalım, bütünleşelim. Örgütlenelim der, tüm Emirdağlı hemşerilerime mutluluk ve sağlık dileklerimle hoşça kalın.

HABER

Emekli Kur'an Kursu Hocası İbrahim Köken Aşiretler Kitabı (Emirdağ'ın Çevresindeki Aşiretler) adı altında bir araştırma yayımladı. İsteme Adresi Alanönü Mah. Yağlı Sok. No: 6/6 Eskişehir'dir.

Araştırmacı yazar Hafız İbrahim Köken'i bu denli çalışmaları nedeniyle kutluyor, devamını diliyoruz.

Öğretmen Ayşe Çekiç şiirlerini "YAŞAMI SORGULAMAK" adlı bir kitapta topladı. İsteme Adresi: İncili Mah. Koop Evleri M. Akif Ersoy Cad. No: 2 Emirdağ. Şairi can dan kutular, başarılarının devamını dileriz.

KADINLARIMIZ



Şemsettin KÜBAT
(YOKSUL DERVIŞ)

Dikiş, nakış, örgüsüyle,
Her işlerde övgüsüyle,
Geleneksel görgüsüyle,
İşte bizim kadınımız.

Hele bu Türkmen mayası,
Başında türlü oyası,
Yüzünde kudret boyası,
Bir övgüdür kadınımız.

Al fes depeselik başı,
Arnında kırmızı poşu,
Tatlıdır ekmeği, aşısı,
Çok değerli kadınımız.

Dokuz etekten sayısı,
Yüzünde udu, hayatı,
Hele şu Türkmen mayası,
Emeğimiz göz nuru.

Büker eğirir kirmanı,
Çekerler el değirmeni,
Ayağı kara yemeni,
Çok çalışkan kadınımız.

Başında fırıklı keten,
Övülmeye değer zaten,
Aslı melek hakikaten,
Övgü dolu kadınımız.

Sabahın doğan güneşini,
Ferman olur iki kaşı,
Söyleten Yoksul Derviş'i,
Bir başkadır kadınımız.

İnsanlar vardır ulu
çınarlar gibidir. Sadece yaşarken
değil bu dünyadan ayrıldıktan sonra da
kuşaktan kuşağa anlatılarak toplum belleğine
yerleşirler. Rahmetli Halide Hanım'da (ilkokul
öğretmeni Halide Eranoğlu) bunlardan biridir. Bende
onun eski bir öğrencisinin kızı ve de öğrencisi olarak, onu
anlatmaya çalışacağım.

Çocukluğumda annem çevredeki annelerden çok farklıydı. Çevremize
saygılı olmamıza özen gösterir, radyoda uygun programları dinletir, toplu halde
bize kitap okurdu.

Elif BAĞCI
Emekli
Edebiyat Öğretmeni Diğer annelerin aksine; "Teksas" "Tommiks" gibi haftalık dergiler almamıza kızmaz,
bu dergileri bizimli birlikte takip ederdi. Büyüdüükçe bizimde gördüğümüz bu farklılıklarını
da; ailesine, o devirde okula gidebilmis olmasına, en çok da; biraz da övünerek "Halide
Hanım'ın öğrencisi" olmasına bağladı.

Daha okula gitmeden merak ederdim. "Kim bu Halide öğretmen?"

Derken, Ağabeyim Şükrü ile İnkılap İlkokuluna başladık. Bizim de öğretmenimiz bayındı ama öğretmeninden
öğrencisine bütün okulun çekinerek saygı gösterdiği bir bayan öğretmen vardı ki daha onun öğrencisi
olmadan, ona karşı ölçüyü ve saygılı davranışmayı öğrenmişti.

Sanşın, orta boylu, dolgunca yapılı, sık ve temiz giyimli. En etkili yanı da hiçbir öğrencisinin bakmaya cüret
edemediği sert bakışlı mavi gözleri...

Okulun bütün öğrencileri üçüncü sınıfı onda okur, bir öğrencinin küçük yaşılda alması gereken hasletleri,
Temizlik-tartip-çalışkanlık-saygılı davranış ve en önemlisi de dürüstlüğü ondan öğrenirdi.

O bir yılda adeta çarktan çıkar gibi bunları, nasıl nasıl öğrenir. "Halide öğretmenin öğrencisi" damgasını yerdii.
Bu özellikler onunla birlikte büyür, aykırı bir davranışta espiri konusu olurdu; "Sen Halide Hanımın talebesi
olmadın galiba..."

Ondan okuduğumuz bir yılda dersleri pek anımsıyorum. Tabii ki gereken şeyleri öğrenmişizdir. Sınıfımızı,
çevremizi temiz tutmayı, haftada yıkamayı, giysilerimizi ütlemeyi, yaka kurdela kolalamayı, ayakkabı boyamayı,
diş fırçalamayı ondan öğreniyor, bunları yaptıkça da kendimizi farklı ve seçkin hissediyorduk.

Sonra değerli öğretmenimiz Nihat Çimen Bey'le ilkokulu tamamladık.

Diyebilirim ki sınıfımızdaki her öğrenci "Adam oldu" okuyan da okumayan da toplumda iş güç sahibi değerli
insanlara karşıtı.

Sonraki yıllarda Halide öğretmenimizle yakınlığımız oldu. Zaman zaman annemin Gülnaziğin fırınında pişirdiği
taze ev ekmeği götürürdüm ona. Beni içeri alır konuşurdum. Evde kendisi gibi kasabadağı diğer evlerden
farklıydı. Masalar, sandalyeler, kolalı beyaz örtüler, tertemiz ovulmuş tahta zeminler... galiba yüreğimdeki "öğret-
men olma isteği" o zamanlar belirmiştir.

Ondokuz yaşlarındaydım. Yüksek öğretmende okuyordum, yarıyıl tatiline gelmiştim. İlkokullar açıldı. Evimize
yakın olan Atatürk İlkokulu Müdürü beni çağırdı. Halide öğretmen hastaymış. Okuttuğu üçüncü sınıf öğretmen-
siz kalmamalıymış. Yokluğunda benim onlarla ilgilenmemi söylemiş. Sevinerek gittim.

Bir hafta kadar sınıfla ilgilendim. Bir gün Halide öğretmenim geldi. Sınıf beni de sevmiştir
ama onu görünce öyle bir atıldılar ki, Halide Hanım, ben, öğrenciler hepimiz ağladık. Demek
ki geçen yıllar onu, yüreğinin yumuşaklığını saklayamaz hale getirmiştir diye düşündüm.

Halide öğretmen yaşantisı ile o zamanki
Emirdağ toplumunda sevgiyi en önemli de
"KADINA SAYGIYI" öğretmiş. Kızlar mutlaka
okumalı fikrini, tek başına benimsetebilmiş
ender bir kişilikti.

Ben de bugün birçok öğrenci gibi
kişiliğinde onun izlerini taşıyan pek çok güzellik
olduğuna inanıyorum, onu rahmetle anıyorum.
Ruhun şad olsun sevgili öğretmenim...

HALIDE ÖĞRETMEN



*Emirdağı, Aziziye,
Destan, türkü diye diye,
Bir dergiye sığmaz olduk,
Selam bizden ikinciye.*

ADAÇAL...

Halil Erenoğlu

Kimlik

Yeryüzü şeşillerinin de bir kimliği olmalı. Adaçal için, kendimizce bir kimlik tesbiti yapalım. Yeryüzü şeşilinin kimliğini etkileyen ana unsuru nedir?

1. İlk oluş sekli. 2. Zaman içinde doğal etkenlerin ve tabii etkenlerin tesiri. 3. İnsanlığın yeryüzü üzerinde yaptıkları. Bu üç unsuru kısaca ele alalım.

Adaçal, kırılların yıgilmasıyla oluşmuş kalkan tipi bir yanardağ bakiyesidir. Gerek tepenin üstünde, gerek Belen tarafında, gerekse Gakkik'ta, lav domları (yanardağ kubbeleri) barıdır. Adaçal, volkan şeşillerine örnek olacak tipik bir numunedir.

Tepenin, eteği yakın bölgesindeki yer göçüğü ve yukanlarında bir yerde görülen yel büzüğü oluşumları, volkanik craziye has özelliklerdir.

Kışın sabaha karşı, yergögünden, fabrika bacası gibi su buharı çıkışması, göçüğün daha derin katmanları irtibatını gösterir. Hiç şüphesiz bu konu, jeolojik bir meseledir ve incelemede fayda vardır.

Emirdağ halkı öteden beri Adaçal'a ilgili gizem üretir. Aslında söylenenlerde gerçek hayatı vardır.

Mesela, yer göçüğünne bir adam düşmüştür, ölüsü Vadi Kuyusu'ndan çıkmış.

Böyle bir şey herhalde olmamıştır, ancak Emirdağlı bu Adaçal'ın bir şeyleri gizlediğini bilmektedir. Bir ilkokuldayken hep duydurdık, "Adaçal'ın altındaki su bir patlarsa, içeyi sel alır". Bunlar da gösteriyor ki, çok uzak geçmişen bu yana nakiedilen bilgiler, bu tepe üzerine düşüncenin üretilmesine sebep olmuş.

Adaçal'ın milyonlarca sene önce, belki deniz altında oluşunun jeolojik yapısını uzmanlarına bırakıp, zamanın getirdiği gütürdüğünü bakanımlı.

Adından da anlaşılmaya üzere, geçmiş zamanda tepe üzerinde bitki örtüsü varmış.

En eski Türk dildisi Kasgarlı Mahmud'un divanında çal sözcüğü karşısında, "Alaca kır deyimi var. Alaca kır üzerinde böyük böyük çatıların bulunduğu arazi anımlına geliyor."

Anlıyor ki, geçmişte Adaçal üzerinde, oldukça zengin bir çal örtüsü, hatta çam, oruç gibi daha büyük orman bitkisi var olmuş. Çünkü tepede kalan birkaç ağaç ve yakılan türkülerden bir fikir ediniyoruz. Şöyle ki:

*Adaçal'ın odunu,
Yakan bılır tadını,
Filik oğlan doğurmuş,
Üsük gosun adını...*

Zaman içinde bitki örtüsünün yokolmasıyla, ardından gelen rüzgar ve su erozyonu, Adaçal'ı bugünkü haline getirmiştir.

Bugün Adaçal bir kaya kitlesidir. Yanardağ artığı tepelerin çoğu gibi bazalt kayalar, bütün tepeyi kaplamaktadır. Batıdaki Kızıl Çai üzerinde, halka oldukça sık bodur ağaçları varken, Adaçal niye böyle olmuştur...

Tabii tarihbat ve yıldırım isabetiyle çıkan yangınların eseridir.

Adaçal gibi düzovada peydah olmuş tepelere başka coğrafyalarda da "Adatepe" denilmektedir. Alman coğrafya alımları, zamanla çevresi aşınmış ve ortada kalmış dik yamaçlarla bir ada gibi yükselen tepelere, "Inselberg - Adatepe" demislerdir.

Bu aşınma işlevi Adaçal için de geçerlidir. Çünkü, güneyinde Çay deresi, kuzeyinde Kocadere, asırıca akip Adaçal'ın, biraz bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamışlardır.

Gelelim Adaçal'la insan ilişkilerine.

Burada önemli bir husus var. Malum Emirdağ, İstanbul, Suriye ve Irak ticaret yolları ve hac yolları üzerindedir. Bilhassa ticaret kervanlarını soymanın, ahvali adiyeden olduğu

geçmiş çağlarda Adaçal tam bir eşkiya sahnesidir. Çünkü kervanı vurup hemen saklanacağı bir orman örtüsü vardır. İşte eşkiyalanın kuzu kebabı yapıp bektiklerin ateşlerinden yanmışnak da, Adaçal'ın kelleşme nedenlerindendir.

Adaçal'dan gelen sellerin verdiği derenin adı bile Haramı'dır. Haramı Arapça yol kesen (kutla ittihi) demektir. Yunus Emre ne diyor:

"Haramı gibi yoluma çırkuru inen kırdağ,

Ben yarımden cyn düşüm sen yolumu bağılar misin."

Yani, haramı yol bağılayan demektir. Bu da eşkiyanın, Pazar gediğinde halkı soyup, dere içinde kaybolmasını açıklamaktadır.

Eski şiddetli kişilerde, halkın yakıt için en yakındaki ormana hücum etmesi, kıyımı hızlandırmıştır. Tepede kalan birkaç kuru ağaç ta, orada yattığı sonulan bir yarın yüzündendir. Malum bizim millet dinlerden çok öhülerden çekinir.

EMİRDAĞ KÜLTÜRÜNDE ADAÇALTIN YERİ

Emirdağ'ı sila bilenler için Adaçal, sadece bir sözcük değildir.

Adaçal'ın çevresi, taç Cirgin zamanından beri, Emirdağlılar için bir hayat sahasıdır. Adaçal adı, son aşiret iskanından (1729) önce de var olsa gerektir. Üzerindeki orman örtüsünün tahrifinden önce bu isim konulduğuna göre, bir hayli eski olsa gerek.

"Adaçal'ı Kızılçal'ı Boşpal".

Rakka boşgunundan gelmiş Muppali.

250 yıldan beri, Adaçal'ın ırzaktan görünmesi, Emirdağ için, buluşma, kavuşma heyecanı demektir. Hangi yoldan gelinirse gelinsin Adaçal'ı görmeden, Emirdağ'a girmez. Demek ki Adaçal, Emirdağ'ın Ozel Kalem Müdürü gibi bir şey

Bolvadin taratından gelirken, taş ocaklarının açlığı, Kellik sınımtmaktadır. Sanki bölgede taş çıkaracak başka yer yok. Vaktiyle üstündeki ormana schip çıkamamış, bazı altındaki taşı korusak. Çünkü Adaçal Emirdağ için bir simgedir.

Adaçal'ın eteğinde Yorgun Dede mean var. Tepeşine çıkışına yürümek normaldir. Adaçal'ın eteğinde yorgun olmanın bir hikmeti olsa gerek.

Adaçal'ı tâtip edenlere karşı, mücedelede ede ede yorulmuş olmak.

Bugün, devlete sırtını dayamış olan şu taş ocaklarıyla uğraşmak bile, ne kadar azim ve sabır ister. Daha nice taş ocakları açılıp da Adaçal'ı elden gitmeden, korunç alamamış ve herkes elinden geleni yapmalıdır.

Bu uğurda Yorgun Dede oluncaya kadar uğraşanlara ne mutlu.

Adaçal, başka yerlerin arayıp da bulamadığı bir yükseltidir. Böyle bir yükseltiye sahip olsmak için, yapma tepeler, kuleler inşa ediliyor. En ünlü de Eyfel Kulesi. Nasıl Paris denince Eyfel atıka gelirsa, Emirdağ'ı bilenler için de emen Adaçal atıka gelise gerekir.

Eyfel Kulesi'nin yüksekliği 300 m'dir.

Bizim Adaçal'ımızın da, etekten tepeye yükseliği, hemen hemen o kadardır. Yani biz, tabii bir Eyfel Kulesi'ne sahibiz. Üstelik üzerinde üçbeş dekarlık, yılın gübresine karışmış toprak var. İllerde Emirdağ Belediye Başkanı olmaya hevesli hemşehrilerim, buraya yapılacak parkı ve gazi noyu sindiden hayal etsin. Birkaç yıl önce, bir kuş günü, şatır sokmeden İzmir otobüsünden indim. Ortalık karantik. Mart ayı. Karı kütürde terek Adaçal'a çıktı. İki anayolu üzerinde gidip gelen araçların ışıklarını, etrafındaki otuz-kırk köyün yüzüz kumesi gibi görüntülerini, karşısından Emirdağ'ının çığı çığı belirmesini. Vaysal taratlarından, güneşin kapaklı bir tepsi gibi doğusunu seyrettim. Adaçal bu haliyle bile, Emirdağ için bir nimettir.

Dumlupınar'la Altıntaş arasında, Çal Köye yakınında, istiklal Savaşları ünlü bir Adatepe var. 30 Ağustos günkü savaşların kesin sonunu burada alındı.

Bizim Adaçal da Emirdağ'ın istiklal Savaş anılarında yer tutar. Yunan, Belen'den girişmiş. Sınanpaşa çeteleri buradan baskın vermiştir.

Adaçal'ın deniz seviyesinden yükseliği de, tipi adası Adatepe kadardır. 340 metredir. Zaten üzerinde çal kalmadığına göre, bizim Adaçal da bir Adatepe'dir.

Sonuç.

Emirdağ dergisi için benden yaz isteyen hemşehrilerime sözüm şu ki:

Adaçal'ın tepeşine çıkmak için, oldukça sert bir taş çagrından tırmamak gerek. Umut edelim ki Emirdağ dergisi de, tırmamış duygusu ilham eden saygın fikirler üretecek.

EMİRDAĞ'DA GEZEK (SIRA) GEZME ADETİ^(*)

Fikret Akın

Eğitimci, Şair ve Yazar / Folklor Araştırmacısı

Oğuz Boylu mert insanların bölgemizdeki çok önemli bir yerleşme merkezi olan, şairlerin ve yazarların diliyle açılmış sayfaları, duyulmamış sözleri, hikayeleri, masalları, destanları, derlenmemiş türküler, araştırmamış şairleri ile bir sır yumağı olan Emirdağ ilçemiz aynı zamanda çok zengin folklorıyla de dikkatimizi çekmektedir.

Orta Asya lardan gelen pek çok töre ve adetin yüzyıllardır hiç bozulmadan, otantik özellikleriyle yaşadığı Emirdağ bize aynı zamanda enin Türk Kültürüni çok önemli bir parçasını teşkil etmektedir.

Biz bu araştırmamızda Emirdağ'da halen yaşayan Gezek (Sira) gezme adetini tanıtmaya çalışacağız.

GEZEK (SIRA) GEZME

Genellikle uzun kişi gecelerinde hem eğlencenek, hoşça vakit geçirmek, hem aradaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek, hem de yetişen gençlere sosyal ve kültürel değerleri öğretmek, onları sosyal kurallara alıştmak için yapılan ev eğlencelerine denir. Gezek'i herkesinden (ki erkeklerin düzenlediği iğizsiz eğlencelerdir, kadınlar kesinlikle katılmazlar). İnsanlar düzenleyebilir. Fakat genelde genclerinraigbet ettileri bir eğlencedir.

Yemekli ve yemeksiz olmak üzere iki şekilde olur. Şayet yazın yayla düşenmişse genellikle davet şeklinde olmaktadır.

Gezek gezmeye, gezege gidilecek ev ve gidecekler önceden tesbit edilir. İlk gezek benim diyenin evine gidilir. Bu daha çok cumartesi akşamlarına rastlar. İlk Gezek'te bir başkan (ağa), iki de yardımcı seyir. Birkaç Gezek sırasında uyuacak kurallar ve eğlenti şekilleri belirlenir. Bu eğlenti şekilleri türkçe çırırma, yüzük ve tura oynaması, kağıt oyuncuları oynaması vs. şeklinde. Bulmaca - bilmececi türk oyuncuları da oynamaktadır. Kurallara uymanınlara, eğlentilere katılmayanlara, bulmaca bilmececi oyuncuları beraat edenlere daha önceden tesbit edilen cezalar tathik edilir. Bu ceza daha çok gezege katılmamak için uygulanan para cezasıdır. Bu paralarla gezek sonuna doğru çekilen tel hevesi ve diğer ikramların masrafı karşılanır. Gezekte verilen en ağır ceza ise dindalılık gizerek kadın oyuncuları oynama cezasıdır.

Gezek, Gezek Ağası tarafından başlatılır. Hal, hatır sormadan sonra eğlenteye geçilir. Önce yüzük oyunu oynanır. Yüzük altı veya daha çok bir parçası ve bir adet yüzükle oynanır. Yüzük bez parçalarından birini alma saklanır. Saklı yüzüğü bulan oyunu kazanır. Bulamayan oyunlular ve ebe olur. Sonra tura oyununa geçilir. Tura yarım met-

re uzunluğunda ucu bükülü urgın parçasına verilen ismidir. Daire şeklinde yüzleri birbirine bakarak oturlar. Ebe elindeki tura ile daire etrafında dönerken sakladığı turayı bir kişinin arkasına bırakır, dönmeye devam eder. Şayet turayı arkasına bıraktığı şahıs utanmışsa turaya onun sırtını döver ve o şahıs ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. Tura oyunu düzgün meydanlarında daha değişik oynamaktadır.

Oyunlardan sonra bilmececi - bulmaca oyumlara geçerler. Bu bilmeccelerden bazıları şu şekildedir.

Alaca Minder, Kulpunu dönder. (D)

Ayaklı su içen, üstünden gelen geçer. (Köprü)

Bir beyaz güvercin, çıktıktı evi öldürür, geldiği evi güldürür. (Gelin)

Bir duvarım var, gece yaparım, gündüz yıkarım. (Yüklük)

Bir yüzlü, bin gözli. (Kalbur)

Çarşısı yok, pazarı yok. Gideni çok, geleni yok. (Mezarlık)

Dağdan gelir seke seke, Kara üzüm döke döke. (Keçi)

Dağdan gelir dağ gibi, kolları budak gibi. Eğilir su içmeye, bağırrı oğlak gibi. (Kağıt)

Üstü tahta, altı taş. Sekiz ayak, iki baş. (Döven)

Yer altında ak düşme. (Çiğdem)

Yer altında kırmızı civi. (Havuç)

Bilmececi, bulmaca oyumlardan sonra Dabandır, Turnalar, Çiftetelli, Türkmen Kızı, Oğlan Oğlan, Anadolu, Merdivanın Başındayım, İki Bülbül, Köroğlu gibi yöreye has kaşık oyuncuları oynanır ve türkçe eğlenceleri. Türk örneklerine biraz onra değineceğiz.

YEMEKLİ GEZEK (YEYİNTİ)

Gençler arasında büyükraiget gören yemekli gezeğin bir adı da ye-yintidir. Yeyinti: Araba başı olmak üzere anarberi (çerez) ve ikram edilen meyvelerin bütününe verilen ismidir.

Kar yere düşüp karakuş yüzünü gösterince Emirdağ'da gençlerin aklına kişi eğlencesi yeyinti (yemekli gezek) düşer. Delikanlı grupları ya aralarında anlaşarak veya kura çekerek ilk yeyinti gününü ve evini tesbit ederler. Yeyintinin baş yemeği arabasıdır. Güz boyunca özel olarak pelit (palamut) yuttularak arabası için beslenen culuklar (hindi) kesilir. Haslanıp saçaklı olarak (didi-lerek) et ve et suyu hazırlanır.

Meşhur Emirdağ tereyağı ile miyane (unsalça) kavrulup mis gibi acı biberle limonlu arabası çorbası hazırlanır. Arkasından koca tepsilere pişirilen "Arabaş Hamuru" dökülmüş karda dondurulur ve akşamın olması beklenir.

Bu işleri tamamlayan yeyinti evinin hanımları evin erkeklerine "Bu gün usağın yeyintisi var" diye yol verdikten sonra kendileri de çocuk-



ları alıp, komşu veya akrabaya giderler. Burada önemli olan delikanlıkların Gezeğe gittikleri evde rahatça davranışlarını sağlamaktır.

Yeyinti için toplanan delikanlıklar Arabaşları yutarlar, ananberileri (çerezleri) meyvaları yerler. Kendi aralarında yüzük ve tura oynarlar. Bilmeceli bulmacalı oyunlar oynarlar. Saz çalıp türkü çığırırlar. Zaten çoğunu kafasında kavak yelleri esmektedir. Pekçoğu havasyanı sevdahıdır.

Yeyinti bittiğinden sonra gezek (sıra) belirlenir. Arabaşı çorbasına hamuru ilk düşüren gezek için ertesi haftaya gün verilir. Bundan sonra "Eyvah arkadaşlar, çok yedik sizinmeyiz, haydin gezelim de eritelim" diye gezmeye çıkarlar. Bu ara Yıldıztepe turu yapmak adetidir. Fırsat bulunursa eller kulağa atılıp türkü de çığırılır. Bu sokak gezintisi sırasında, koro söylenen türkü delikanlılardan birisinin havas olduğunun veya yavuklusunun evinin önünden geçerken solo ya dönüsür. Delikanlı bir dörtlük atar, diğerleri susarlar. Bu türkülere örnekleri verebiliriz.

Koro : Sıvah evlerin tozu mu olur?

Şu Emirdağ'ın yazı mu olur?

Sevdigine varamayan gizların

Vardığı gocada gözü mü olur?

Solo : Bir kuş geldi gondu bizim dikine

Ah ile vah ile ömrüm tükkene

Yığıt ol sevdigim ayrılmayalım

Gurbette bir, silada ir çekene sevda çekene

Koro: Gökteki yıldızlar yerdeki buzlar

Beşüz bine çıktı sirkeli gizlar

Oturmuş köşeye düñürcü gözler

Asbab yumاسını bilmeyen gizlar.

Solo: Mirayı delik delik delerim

Emirdağ'ı galburman elerim

Dünür saldım zalim anan vermezse

Goyun olur, gapınızda melerim.

Koro: Yesili guşanmış aln üstüne

Tereyağı dökmüş balın üstüne

Eğer varım geçtiğini bileydim

Gül yağı dökerdim yoluñ üstüne

Solo: Gedik yaylasıda, Dari sekisi

Yel estikçe gelir yarin kokusu

Gurban olsun Emirdağ'ın hepisi

Veren ağlatmayın nazlı yarımı.

Koro: Emirdağ'ın değirmeni döndü mü?

Döne döne nöbet bize geldi mi?

Gri köyden dünür gelmiş yarime

Emirdağ'ın berduşları öldü mü?

Yeyinti kişi rastlayan asker davetlerinde daha muhteşem olur. Bütün ilçenin delikanlıları asker evine davet edilir ve kazanlarla pişirilen arabası ikram edilir.

Yalnız bu arada çorbaya hiç hamur düşürmeyen uyaklıklara da rastlanır. Bunlar aslında bir yağı kemik kokusu aldıklarında dokuz köyü yaya dolaşan ilişülerdir (leşçilerdir). Bedava mezar bulsa erkenden yatacak gedelerdir (pintilerdir). Aradan geçen beleşçilerdir.

Yaylada Gezek:

Yaylara çıkışın inme vakti geldiğinde obaların birbirini davet

etmesi şeklinde olur, toplu halde sara yemeği yenir (Tarthana çorbası, etli pilav ve hoşaf, bamya, bakkav ve serma). Yine oyunlar oynanır. Bu oyunlar arasında önemli bir yayla oyunu olan ilk ekmek ve çelik başta gelmektedir. Sonra yayla türkülerini söyleşir. Yaylada yapılan gezeğin diğer gezeğten farkı davet olduğu için kadınların da katılmazdır. Yalnız kadınlar erkeklerin eğlentilerine katılmazlar. Gerekirse kendileri eğlenti yaparlar.

Yayla türkülerinden örnekler:

Yayladan gelyiom elim boş değil

Nazlanma sevdigim gönülüm hoş değil,

Seni anan bir kötüye veriyo

Mevlameda biliyo sana eş değil.

Emirdağlarına sürdüm goyunu

Mor menekşe gibi eğmiş boynunu

Yattiydim uyandıran olmamış

Cennet köşkü sandım yarın kovunu

Dilleri bülbülün dilleri gibi

Yarım hasbahçenin gülleri gibi

Ben dolanır dağdan daştan gelirim

Çiçekli yaylanın selleri gibi

Yayla yollarından inip gelirken

Azrayılı gördüm yılani yerken

Bende ganatlanıp uçuyum derken

Felek girdi ganadımı golumu

Yayladan gelirken yorulur muyum?

Ben goyun güdene vurulur muyum?

Ordu benim gaşı garam dudurken

Gider başkasına yar olur muyum?

Yaylanıza yardım garsız dumansız

Ölüyom yoluna dinsiz, imansız

Vadem yeter senden evvel ölürem

Göysunlar mezere beni kefensiz.

Yararlandığım Kaynaklar ve Kaynak Kişiler

Halis Erenoğlu, mahalli sanatçı, folklorcu; Halil Erenoğlu emekli albay, folklor araştırmacı; Metin Akın, Dünden Bugüne Emirdağ; Ömer Faruk Yıldızkaya, Her Yönüyle Emirdağ, Komisyon, Emirdağ (Kaymakamlık Yayınları), Emirdağ Kültür Araştırmaları Sempozyumu (Kaymakamlık Yayınları)

(*) VII. Eskişehir Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Tebliği



DÜNDEN BUGÜNE EMİRDAĞLI ŞAIRLER

Değerli Okuyucularımız,

Emirdağlılar Sosyal Dayanışma, Kültür ve Eğitim Vakfı'nın çıkarmış olduğu "EMİRDAĞ" dergisinde "Dünden Bugüne Emirdağlı Şairler" adı altında seri bir yazı dizisi yayımlanacaktır. Bu yazı dizisinde tanıyabildiğimiz en eski isimden başlanarak bugüne doğru Emirdağlı şairler tanıtılacaktır. Tanıtım yapılırken şairimiz sağsa kendi kaleminden kendisini dinleyeceğiz. Sağ değilse en yakından o şairimizi anlatmasını isteyeceğiz. Her iki şiktan da netice alma olanağı bulamaz ise kendimiz bulabildiğimiz dökümanlarla şairimizi tanitmaya çalışacağız. Ayrıca, yaşıyan şairlerimiz "kendi kalemimle kendimi tanitmam zor olur" derse dökümanlarını bize gönderecek ve biz yayın kurulu olarak kaleme alıp yayımlayacağız.

Bu nedenle yörenimiz şairlerinin bu çerçeve içerisinde kendilerini tanıtıcı dökümanlarını beklemekte olduğumuzu bu sütunlardan kendilerine duyurmak istiyoruz.

Bu cümleden olarak, ilk sayımızda Emirdağ yöresinin çok yakından tanıdığı Ömer Çiftçi'yi, bir başka yaygın adıyla ÖMER HAYYAM'ı, oğlu Faki ÇİFTÇİ'nin kaleminden olduğu gibi yayımlıyoruz.

Muharrem KUBAT

YENİKÖYLÜAŞIK ÖMER (ÖMER HAYYAM)

Faki ÇİFTÇİ

Psikolog - Eğitimci

Öğrencisi olmak mutluluğuna eriştiğim saygıdeğer hocam Muharrem Kubat'ın telefonunu almak beni sonsuz sevindirdi.

Telefonda, Emirdağlılar Vakfı adına çıkacak dergide benden, Emirdağ'ın yetiştirdiği Ömer Hayyam lağı ile onurlandırıldığı babam hakkında yazı istiyordu. Çünkü onu Emirdağ'ın yetiştirdiği ozanların ilklerinden sayılıyordu. Ve bu da doğru idi.

Bu görevin altından kalkmanın zor olduğunu biliyorum. Babamın şiirlerini toplamak ve derlemek için yeterli çabayı göstermediğimi de biliyorum. Çünkü babamı tanıyan yakın dostlarının (şimdi çoğu ebedî aleme götürüler) onun şiirlerini gün ışığına çıkarmada gerekli çabayı göstermediğimden yakınırlardı. Bunda da çok haklı idiler.

Bu sebep ile babamı tanıyan kadim dostlarına yadetme, Emirdağ için gönül taşıyan gençlere bir belge nedeni olabilecek ise kendimi bahtiyar sayacağım. Sırası gelmiş iken Emirdağlılar Vakfı'nın çalışmalarını kutluyor, tüm emeği geçecek olanlara başarılar diliyorum. Çorbada tuzum bulunursa kendimi bahtiyar sayacağım.

Babama ilişkin özgeçmiş kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir mi? Bilmiyorum?

Babam 1328'de Yeniköy'de doğmuş. Babası Hacimusalar'dan Osman Efendi. Annesi Koyuncular'dan Arzu Hanım. İstiklal Savaşı yılları. Dedem Konya İdadisi (lise) son sınıfından cepheye zabit (teğmen) olarak ivedilikle gönderilmiş. 30 Ağustos Zafer Bayramı günü Kanlıpınar mevkiinde şehit düşmüştür. Babam o yıllarda 7-8 yaşlarındaymış.

Ebem (babaannem) ise kocası Osman Efendi'nin yokluğuna ancak bir yıl dayanabilir. Bunu babam şöyle anlatırırdı: "Ben çocuğum, anam hastaydım. Gece yataktan bana sarıldım. Gece yarısına doğru vücutumu soğuduğunu hissettim. Sabah beni kollarından aldılar."

8-9 yaşlarında hem oksuz hem yetim kalan Ömer askere gidinceye kadar amcalar ve yengeler elinde nasıl bakılır ise öyle bakılmış. Şimdi onlardan hiç kimse sağ değil, bu yüzden yine de hepsinden Allah razı olsun. Babamın ozanlığı, yaşamın getirdiği acılara isyanı bu yıllarda başlamış. Kahır dolu yaşama rağmen Rüştiye (ortaokul) eğitimi almış. Ergenlik dönemi yılları köyde geçmiştir.

Köyde geçen yıllarda caminin müezzini o, mevlüthan o. Çok güzel ve yanık bir sesi vardı. Genelde in-

sanlar bir ezan dinlerken işlerini bırakırlar. O zamanlar insanlar biraz da babamın sesini dinlemek için bırakırlarmış. İleri yıllarda biz ısrar ettiğimizde biraz da keyiflenmiş ise, ısrarımızı kıramaz şu türküyü söylemiştir.

*"Urfalıyım ezelden, gönlüm geçmez güzelden.
Gönlümün gözü çıksın, sevmez idim ezelden.
Anam olasın Ömer, babam olasın Ömer.
Yetim kalasın Ömer,
Benim olasın Ömer."*

Babam gerçi Urfa'lı değildi, ama yetimdi.

Yasalara göre babam şehit çocuğu olduğu için kendisine yetim aylığı bağlanmış. Ancak bu para rayı uzun yıllar amcamlar almışlar. Babam, askere gitmesine yakın devlete müracaat ederek aylığın kendisine verilmesini istemiş. Bunun üzerine amcamlar onu evden kovmak istemişler. Eziyet etmişler. Kendisinin almaya başladığı bu para ile askerde çok rahat ettiğini söylerdi.

Hayatın getirdiği acılara karşı çıkıştı, sitem dolu şiirler bu dönemde yazılmaya başlamış. Yaşama isyanı da bu dönemde başlıyor.



Babam yeni yazının yanında çok güzel eski yazı da yazdı. Büyük hobilerinden biri de tüm iş, güç ve sıkıntılarda eski yazı levha (tabela) yazmaktı. Bu günde vitray çalışmaları na benzer bir sitilde renkli, yaldızlı mürekkeplerle cam levhalar üzerine (Allah, Muhammed vb.) hat yazıları yazar, bunları da dostlarına hediye ederdi. Bu levhalardan evlerine asabilenler onur ve övünç duyarlardı.

Konumuza dönelim. Babama inanmayan komutan ceplerini aramaya başlar. Babamın ceplerinin şiir müsvetteleri (taslak) ile dolu olduğunu görünce birliğin yazıhanesinde görevlendirilir. Babam bu görevde rahat ettiğini söylerdi.

Askerlik dönüsü amcamlar babamı Ekizce eşrafından Kestenoğlu Vahit Ağa'nın kızı annem Fatma ile evlendirirler.

Ancak bu dönem babam, hem yetimlige, hem hayatın meşakkatine, hem de amcamlara tümde başkaldırıp aileden de uzaklaşmak için Emirdağ'a göç etmiş. Bu yıllarda pırtıcılık (manifaturacılık) yapar. At arabasına yüklediği basmaları, pazenleri, sücüllü bezlerini köyden köye dolaşıp harman veresisine satmaktadır. Sosyal içerikli şairliği ve şiirleri bu dönemdedir. (1940-1955'li yıllar.)



Anlatmıştı; Askere ilk gittiği günlerde, Bölük komutanı, karargaha yazıcı bulmak için, askeri içtimaya çekip okuma yazma bilip bilmeydiklerini sorar, tek tek (o dönemde okuma yazma bilen kim). Babama sorduğunda verdiği cevap; "Hayır komutanım" olur. Ancak, deneyimli komutan o dönemin ifadesi ile (mürekkep yalamış insanı gözünden anlıyor olmalı ki); "Eski yazı da mı bilmezsin?" diye sorduğunda "Hayır komutanım" diye yanıtlar. Bu arada belirteyim.

1955'li yıllarda Emirdağ eşrafından sayın Hacı Sülük (Süleyman Güler) ile ortak otobüs alırlar. Bir süre ortaklıktan sonra babamın yaşamı şoförlük ile geçmektedir.

Bu da kaderin bir cilvesidir. Aldıkları otobüsün markası Bokvart (gerçek yazılışını bilmiyorum). Araba tarihinde Alman milletinin yüz karası denilebilecek bir model. Hala hayret ederim, Man'ı, Mercedes'i, BMV'yi yapan Alman bu arabayı niçin yapmış. Öylesine problemli, öylesine başa püsküllü bela bir araba ki anlatılması çok zor. Babam bu arabadan neler çekmişti. Bu marka arabayı alanlar bilir. Şimdi bu model yok.

Babamın otobüs çalıştığı yıllarda yaz tatillerinde ben de ona mavinlik (muavinlik) yapardım. O dönemler burunlu ve benzinli Austin'ler vardı. Koroğlu Rampası yeni yapılmıştı. Rampayı çıkarken su kaynatın Austinler'in muavinlerinin görevi sürekli arabanın önünde radyatöre su koymaktı. Benim böyle bir görevim olmazdı. Çünkü babamın Bokvart'ı ya rot çıkarır kalırı, ya da yatak yakardı. Eskişehir'e gidecek yolcular (eğer Emirdağ'ın içinden iseler) sefer sırası babamda ise ona binmezler, bir sonraki arabaya yazılırlardı. Çünkü bilirlerdi ki bir sonraki araba Ömer Hayyam'ın arabasından daha önce varacaktı. Bilgi olarak veriyorum o yıllarda Emirdağ - Eskişehir arası 3,5 - 4 saatte gidilirdi.

Emirdağ'da dostları, babama "Ömer Hayyam" ünvanını bu dönemde vermişlerdir. Aslında Ömer Hayyam 1970'li yıllarda yaşamış İranlı bir büyük şairdir. Şiirleri aşk ve şarap üzerine yazılmıştır. Babamın da içkiye ilişkin dizeleri vardır. Ancak babam içki içmezdi. Tabii kırk yılda bir içileni de başıslarsınız.

Onbeş yıllık otobüsçülük macerasından sonra babam kendisini emekliye ayırdı. Daha doğrusu hem babam, hem de Bokvart yaşılanmıştır.

Yaşamında, babam hayatın getirdiği gailelerin yanında bir de midesindeki ülser ile mücadele ederdi. Son yıllarda midesindeki ülser kaybolmuştu.

Bir gün sohbet sırasında Emirdağ'ın yetiştirdiği büyük doktor Esat Erenoğlu'na ülserinin geçtiğini söyleştiğinde, Esat Bey "Ömer Ağa herhalde maddi durumun iyice düzeltmiş olmalı" diye yanıt vermiş, babam da gülümseyerek "hepsi dümdüz oldu doktor, hepsi dümdüz" diye yanıtlamış. Gerçekten o yıllarda (seksenli yıllar) babam maddi olan her şeyin hesabını kapatmıştı. Dünyevi olan şeylerden elini eteğini çekmişti. Tek bir sorunu kalmıştı. Anamın dirdiği. Gerçi her kocamış erkeğin az çok bu tür sorunu vardır (almadın, satmadın, yapmadın gibi). Ancak babamınki galiba biraz fazla idi. Ancak kim dinler, kim aldırır...

Sevgili Emirdağlılar kalemi elime aldığımda babamı anlatacaktım. Ancak kimi anlattım bilmiyorum. Esasen bir ozan, bir gönül adamı başkasının kalemi ile bu kadar anlatılabilir.

Onu, ancak şiirleri anlatabilir. Ne şans ki her şeye boşvermiş tavrı, ona bu konuda oyun oynamış. Şirlerini belli başlı kaynaklara ve yerbölge yazmamış. Bu yüzden derlenemiyor. Bir vesile ile karşılaşlığında babamın bir dostu, onu seveni, gönül yakınlığı olan birilerinin ağzından şiirleri dökülüveriyor, hepsi bu. Bu şiirlerin çoğu o dostları ile birlikte edebiyete intikal ediyor. Ne yazık ki kalanlardan bir demet bile yapamadık.

Emirdağ'ın bağırsız doğmuş, yetimlik, kahır, çile içinde, ancak onur ile yaşam sürdürmiş bu gönüllü adamını 7 Ocak 1984 yılında ebediyete gönderdik. Mezar taşındaki hitabede, 1944 yılında kaleme aldığı aşağıdaki dörtlügü var şimdi:

*"Yaz, ey Ömer, durma yazı,
Hakka eyle sen niyazı,
Sana secdesiz namazı,
Kismet olan kilar bir gün"*

Sevgili Okuyucumuz,

EMİRDAĞ Dergisi'nin ilk sayısı ile karşınızdayız.

Dergimizin yaşatılması en büyük arzumuz. Bunun için sizlerin desteğine ihtiyacımız var.

Abone olup, abone bulmanız hususunda hepinizden yardım bekliyoruz.

Vakfımızın aşağıdaki hesap numarasına bir yıllık abone bedeli olan yurt içi için 1.500.000 TL., yurt dışı için 50 DM ya da 1000 Belçika Frangi tutarındaki ücreti yatırdığımız takdirde dergimiz adresinize ulaşacaktır.

Yayın Kurulu

HESAP NO: Vakıfbank Eskişehir Şubesi - 2057871

EMİRDAĞ'I

Hiç dumanın gitmez başından senin,
Şaha kalkmış heykel gibi bakansın,
Silsilen içinde yoktur menendin,
Şarıldar suların, durmaz akarsın.

Elli pare köyün konak yerisin,
Bağında gezene neşe verirsin,
Çekersin karları kışın sinene;
Girince bahara, durmaz erirsin.

Yeşil kaynağından dökülen sular,
Enginlere doğru ses verip çağlar,
Süzülüp dağlardan iner ovaya;
Yeşerir altında güzelim bağlar.

Konar düzlerine oban, konuğun,
Tabiat sarayı her bir kovuğun,
Serindir gölgesi sert kayaların;
Şifadır canlara esen soğuğun.

Koyun kuzu ile dolar kucağın,
Bükülür dumanın yanar ocağın,
Yeşerir ağaçlar tüm ormanında;
Çayır çimen dolu her bir burağın.

Ne zaman yaylana gidip yayasam,
Kapanır her yaram dağılır tasam,
Ab-ı hayat akan pınarlarından;
Su içip eğlensem, gülüp oynasam.

Adına söylenir hem Emirdağı,
Emirdağı değil, bir ömür dağı,
Methini söylesem bitip tükenmez;
Senin eşin yoktur, Dul Emirdağ'ı.

Ömer Çiftçi,
1944

KERMES'E DAVET

12 Aralık 1997'de
D.D.Y. salonunda

* Biletler vakıftan temin edebilir

BİR GÜN

Dünya olur bir gün harap,
Ne bülbül kalır ne gurab,
Rızka sebep olan Turab,
Gözlerine dolar bir gün.

Kudret koçun koynuna,
Katar bakar oyununa,
Ecel kulun boynuna,
Habersizce dolar bir gün.

Gidince uğrarsın düzeye,
Ömrün ulaşsa beşyüze,
Ersen de bahara güze,
Ecel postun serer bir gün.

Durmadan edersin kârı,
Bir gün edersin zararı,
Dünyanın olmaz kararı,
Kollarını kırar bir gün.

Bakmazsin hiç ut, hayaya,
Hem dalarsın masevaya,
Girince toprak yuvaya,
Senden hesap sorar bir gün.

Kiyamam malı yemeye,
Yoksullara da vermeye,
Uzatsan elin ermeye,
Varislere de yarar bir gün.

Ettinse hayatı hasenat,
Kalır sana ancak bu ad,
Yoksa halin olur berbat,
Karanlığa girer bir gün.

Beğenmem dünyada azi,
Ölenin çıkmaz avazı,
Nasip olan bir top bezi,
Yuyucular sarar bir gün.

Yaz, Ey Ömer, durma Yazı,
Hakka eyle sen niyazı,
Sana secdesiz namazı,
Kismet olan kılar bir gün.

Ömer Çiftçi 1944

EMİRDAG'DA ÇIKAN İLK GAZETE

Metin Akan

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Emirdağ Meslek Yüksekokulu Müdürü



Vatan yolunda kahramanlar gibi
Buraya düştüm.
Dışmandan öç almadan
Dünyadan göctüm.
Söyle şair milletim
İntikam aldin mı?

Onbirinci Fırka Sıhiye Bölüğü Tabibi Binbaşı Lokman Bey 21 Ramazan 1340

Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Türk İstiklal Harbi 2. cilt, 5. kısımında aynen şöyle yazıyor;

"Aziziye'de (Emirdağ) düşman yoktu. Yunan askerlerin burada halkınca işkence yapmış oldukları ve yine burada ve civar köylerde halktan ileri gelenlerden biri ile onbeş kadın ve erkeği öldürdükleri, çevredeki köy mahsullerinin yüzde yirmisini tamamıyla yaktıkları ve pek çok sayıda kılıçık ve bıçaklı hayvan sürüleri halinde götürdükleri anlaşıldı."

Hayda! Konu başlığıyla bunların ne alakası var demeyiniz. Bana göre basının hedefi yol göstermektedir, dedikoduyla, mesnedsiz şeyle uğraşmak değildir. Emirdağ'ınuzdaki şehit mezarlarını yerel gazetemizde defalarca yazdık. Çatalköy'deki şehitliğimizin birkaç yıl önce duvarı yoktu. Eski muhtar dağını ekte, şu anda huşu içinde yatıyorlar. Ancak yukarıdaki mezartaşı okuduğumuz Lokman Bey Tez Köyü'nde yatmaktadır. Derhal mezarının yapılması gerekmektedir. Hatta Tez Köyü mezarlığında şehitlerimiz vardır. Bunların mezar taşıları bile yok. Tez Köyü'nün su deposunun hemen üstündedede yine bir Kurtuluş Savaşı şehidimiz var; derhal onun mezarının hiç değilse brikete olsun yapılması gereklidir. Çünkü kaybolmak üzere.

Evet Emirdağ Dergisi okuyucuları gazetecilik yönüm yine ağır başa, bir aybanızı daha kapatmak için bunları yazmaya kendimi mecbur hissettim. Gözlerimizde göre bu şehitlerimiz Kurtuluş Savaşımız'da Albay Fahrettin Altay'ın süvarilendenmiş. Düşmanın Ankara'ya intikalini önlemek için Ekiz ve Adalar Köyleri civarında düşmana saldırmışlar. Oradan Tez Köyüne ve Çatalköy'e çekilmişlerdir. O sırada düşman uçakları havadan bunlara bomba yağdırırlar, beş-altı tanesi Çatalköy'de, yedi-sekiz tanesi Tezköy'de şehit olmuştur. Savaştan sonra şehitlerimizin albayı her yıl başlarına gelip Kur'an okuyanlar.

Gelidim konumuza, Avrupa ile kültürel ilişkiler kurulması amacıyla 28 Çelebi Mehmet Fransa'ya elçi olarak gönderilir. Dönüşünde (1728) ilk hizmeti kurulur. İlk Türk gazetesi Takvim-i Vakayı 1831'de devlet eli ile çıkarılır. Ceride-i Havadis Tanzimat Fermanı'ndan bir yıl sonra çıkarılır. Tercüman-i Ahval Gazetesi 1860 yılında Agah Efendi tarafından çıkarılmıştır.

Emirdağ'da ilk gazete 1952 yılında çıkan sahibinin Gazi İmre, yazı işleri müdürinin Celil Karaca olduğu Yeşil Emirdağ Gazetesi'dir. Bir yıl basılır. Demokrat Emirdağ Gazetesi 1954 yılında çıkarılır. Yazı işleri Müdürü Gazetecilik Okulu mezunu Mahir Kerman'dır. Emirdağ Postası 1960 yılında çıkarılır. Sahibi Ethem Karaca, yazı işleri müdüri Celil Karaca'dır. Aynı gazetenin 1968-1973 yılları arasında yazı işleri müdüri Fikret Akan'dır. 1973-1974 yılları arasında ise yazı işleri müdüri Metin Akan'dır.

Emirdağ Postası o yıllarda el değiştirir. Sahibi Kazım Koynucu olur. Halen dört sayfa olarak çıkan gazetenin bugünkü ismi Emirdağ Gazetesi'dir. Yeni hayatına haftada bir çıkarak devam etmektedir. Darısı Emirdağ Dergisi'nin başına olması dileğimle, Emirdağ Dergisi okuyucularına "merhaba" dileyorum. Merhaba.

KARDEŞİM

Rabia BARİŞ - (Kardeşim Dr. Safa HALAÇ'a)

Emirdağ deyince gülüyor yüzün.
Neden buradasın söyle kardeşim.
Bir başka oluyor sohbetin sözün.
Neden buradasın söyle kardeşim
Bizim yayılarda kuşlar uçmaz mı?
Emirdağ'da gönca güller açmaz mı?
Mesleğin oradı işık saçmaz mı?
Neden buradasın Bey kardeşim.

Gurbete çıkışınca vatan özlersin.
Vatan sevgisini serde gizlersin.
Vazhınca adım adım izlersin.
Neden buradasın söyle kardeşim
El ele vermişsin ihye etmeye.
Gönül borcum vardır hep yüceltmeye.
Kimsenin hakkı yok çekip gitmeye.
Neden buradasın söyle kardeşim.

Cem olup da terki diyar eyledik.
Yadellerde türkümüzü söyledik.
Emirdağ'ın kıymetini bilmedik.
Neden buradasın söyle kardeşim
Emirdağ'dan Avrupa'ya açıldık.
Bir ekoldük, beş kataya yayıldık.
Belçika'da bir eyalet scyildik.
Neden buradasın söyle kardeşim.

Rabia Barış'ın "Çile Çiçeği" adlı şiir kitabı Emirdağ Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği yayınları arasında 7. kitap olarak çıktı. Vişnelik Mh. Yenibahçeler Sk. No: 16/2 - ESKİŞEHİR adresinden istenebilecek olan eserin şairini kutlar, başarılar dileriz.



*Gelince yörenin baharı yazı
Türüm türüm tüter bayırı düzü
Melek örneğidir gelini kızı
Güzeli bol olur Emirdağ'ının*

Muharrem KUBAT



KÜLTÜR ETKİNLİKLERİMİZ...



SIRLI YOL ve FAKI EDEER

Muharrem KÜBAT

Faki EDEER adı hiçbirimize yabancı değil. Şu anda Belçika'da bulunuyor. O da binlerce Emirdağlı gibi yaşamını yurtdışında sürdürüyor. 1954 Emirdağ doğumlu şairimiz hem yurtdışında çalışıyor hem çok yönlü sanata yönelik uğraşlarını devam ettiriyor.

Faki Edeer'i tanıtmak için "çok yönlü" deyimini biraz açmak istiyorum. Şöyle ki: Şairin TRT repertuarına girmiş türküler var. Bunun yanında halk hikayeleri ve fıkra denemeleri var. Bir üçüncüsü de şiir yazıyor. Ayrıca sazını eline alıyor, memleket türkülerini söylüyor. Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızı bir araya getiriyor, onlara çocukluklarını, gençliklerini yaşatıyor. Onların; gurbetten silaya olan özlemlerini saziyla, sözüyle dile getiriyor. Bu nedenle Sayın Faki Edeer için "çok yönlü" deyimi ni kullandım. Şair için bu cümlecik az bile diyor, hemen, sözü 1997 yılında yayımladığı "Sırı Yol" isimli şiir kitabına getirmek istiyorum.

"Sırı Yol" şairin ikinci kitabı. Güzel bir kapak içinde, Sayın Özcan TÜRKMEN'in önsözüyle, 105 şiiri içine alan ve 88 sayfadan ibaret olan bir eser.

Şair, şiirlerinde her türlü konuya yer vermiş. Vatan özlemini dile getirmiştir. Zaman zaman toplumsal içerikli konulara girmiştir. Geleneğimizi, görevimizi okuyucuya yansıtma çalışmıştır. Daha ötesi her misrasında buram buram Emirdağ'ı işlemiştir. Her sahadaki bu duygularını işlerken, yalnız, yapmacıksız, içinden geldiği gibi bir ifade kullanmıştır. Bir başka deyişle, Faki Edeer kendi üslubunu olduğu gibi sergilemiştir.

Şairi geçen yaz tatilinde tanıma olanağını buldum. Görüsebilmek için Emirdağ'dan özel olarak Eskişehir'e gelmiş. Böylece birkaç saat sohbet etme imkanı doğdu. Hatta, bu arada, söz saza geldiğinde, sazinin yanında olmayı isteyen sohbetimiz için her ikimiz de bir eksiklik kabullendik ve bir başka sohbetimizde sazin mutlaka olmasını temenni ederek ayrıldık.

Bilindiği gibi, sanat veya bir başka deyişle güzel sanatlara yatkınlık bir Tanrı vergisidir. Şair olacağım denilmekle şair olunmaz. Ressam olacağım demekle de ressam olunmaz. Bu denli yetenekler doğuştan gelen olgulardır. Tanrı bu yeteneği size doğuştan verir, siz de çalışarak bunu meydana çıkarırsınız. Şair olursunuz, müzisyen olursunuz, ressam olursunuz. Böylece hem "Gurbetteki Emirdağ" hem "Sırı Yol" adlı şiir kitaplarını yayımlar okuyucularınıza sunarsınız. Bu nedenle, istiyoruz ki ülkemizdeki sanat yeteneği olan herkes bu yeteneklerini sergilesin, eserler versin. Bu denli yetenekler yok olmasın. Güzel sanatlara katkıda bulunsun.

Bu yazı nedeniyle, şu kanımı da özellikle iletmek istiyorum. Emirdağımız bu hususta da bir hayli mesafe aldı. Haydi gençler diyorum. Hepiniz bir Faki Edeer olun. Çeşitli yönlerdeki yeteneklerinizi sergileyin. Kahve köşelerinde oturmaktan, avare avare dolaşmaktan çok hayatı olacağı inancında olduğunu iletmek istiyorum.

Bu başarıları nedeniyle şair kardeşim Sayın Faki EDEER'i candan kutluyor, daha niceleri diyor, kendisini selamlıyorum. "Sırı Yol" isimli eserinden aldığım "Emirdağ Uzun Çarşı" adlı şiliyle sizleri başbaşa bırakıyorum.

EMİRDAĞ UZUN ÇARŞI

Emirdağ'a girdim sabaha karşı,
Yıkıldı başıma şu uzun çarşı,
Beri dön yüzün kız Allah aşkı,
Çiçeklerde misin harlarda misin,
Yoksa duman çökmüş dağlarda misin.

Geliyim silaya giyin alları,
Hasret bastı gurbet elde yolları,
Ayaz vurmuş solmuş yarın gülleri,
Çiçeklerde misin harlarda misin,
Yoksa şu dumanlı dağlarda misin.

Emirdağı salı günü pazannı,
Nazlı yarı her salıda gezerim,
A kız sende kaldı bütün nazarmı,
Çiçeklerde misin harlarda misin,
Yoksa şu dumanlı dağlarda misin.

FAKİ'yım gurbette hallarım yaman,
Ölürsem ölümü burlarda koman,
Sensin nazlı yarımda derdime derman,
Çiçeklerde misin harlarda misin,
Yoksa şu dumanlı dağlarda misin.



BADEMCİKLER VÜCUDUMUZUN BEKÇİSİ Mİ?

Op.Dr.Bilen ÖZEL
K.B.B. Uzmanı
Eskişehir Devlet Hastanesi

BADEMÇİKLƏRİMİ ALDIRAYIM MI?

Çocuklarda bademcik ve geniz etinin, erişkinlerde de bademciklerin alınıp alınmaması tartışılmıştır. Bademcik ve geniz eti çocuklarda en sık uygulanan ameliyatdır. Erişkinlerde de bademcik ameliyatları sık sık yapılır. Bu ameliyatlar sayesinde bir çok çocuk ve yetişkin sağlığına yeniden kavuşmaktadır.

BADEMÇİK ve GENİZ ETİNİN FONKSİYONU NEDİR?

Bademcikler boğazın arka kısmının her iki yanında bulunur. Ağız açılınca kolayca görünür. Geniz eti, burun boşluğu ve yumuşak damağın arkasında, boğaz boşluğunun yukansında bulunur. Bu nedenle ağızdan direkt olarak görülmeyecektir.

Bademcik ve geniz eti bu yerleşimleriyle solunum yoluyla gelen mikrobik etkenlerin ilk karşılaştığı yerde bulunurlar ve bu mikropların toplayarak kendileri iltihaplanabilir. Bu sırada bir takım savunma elementleri da oluşturularak vücutun daha sonra benzer enfeksiyonlara direnç göstermesine yardımcı olurlar. Bu fonksiyon yaşamın ilk birkaç yılında önemlidir. Yapılan çalışmalar 3 yaşından sonra bademcik ve geniz etinin bu fonksiyonu olmadığını göstermiştir. Halk arasında yaygın bir kanı olsa, bademciklerin solunum ve yutma sırasında mikropları filtre etme düşüncesi de yapılan çalışmalarla doğrulanmıştır.

HANGİ DURUMDA DOKTORUNUZA DANIŞMALISINIZ?

Tekrarlayan boğaz ağrısı, ateş, titreme ve döküntü, kötü ağız kokusu, burun tikanıklığı, burun ve geniz akıntısı, ağız açık uyuma, horlama, uyku düzensizliği ve tekrarlayan kulak iltihapları varsa mutlaka kulak, burun, boğaz hekimine başvurulmalıdır.

BADEMÇİK VE GENİZ ETİ HASTALIKLARI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bademciklerin akut enfeksiyonları antibiyotiklerle tedavi edilir. Bazı durumlarda ise badem-

cik ve geniz etinin alınması gereklidir. Bademcik ameliyatlarının sunnet gibi değerlendirilmesi yanlış olur. Bademcik ameliyatları her yaşıta ve mevsimde yapılabilir.

Bademcik ameliyatını gerektiren nedenler:

- Antibiyotik tedavilerine karşı tekrarlayan bademcik enfeksiyonları oluyorsa.
- İri bademcik ve geniz etine bağlı solunum zorluğu, horlama, uyku esnasında aralıklı solunum durması, çocuklarda bazı davranış bozuklukları, istahsızlık çocukların okul başarısında düşme varsası.
- Kronik geniz eti ve bademcik iltihapları, orta kulak boşluğu ve geniz boşüğünü birleştiren bir yapı olan östaki borusunu da etkileyerek, kulak ağruları ve iştirmeye kayıpları ile birlikte tekrarlayan orta kulak iltihaplarına neden oluyorsa.
- Bademcik iltihaplarının komplikasyonları olmuş ise, veya komplikasyon yapacağını daif belirtileri varsa, örneğin; sık sık tekrarlayan romatizma, nefrit bronşit, sinüzüt, deri, eklem ve fascia iltihaplarının da, romatizmal kalp hastlığında zemin oluşturuyorsa ameliyat gereklidir.

Bu gibi durumlarda: Aile çocukla herseyi açıkça konuşmalı, bu işlemin kendi sağlığı için gereklili olduğuna, çocuk ikna edilmelidir. Ameliyatın ardından bademciklerin olmamasının vücutta herhangi bir değişiklik oluşturmayacağı ve farklı bir vücut görüntüsü olmayacağına çocuk ikna edilmelidir. Ameliyat sonrası dönemde boğaz ağrısı, yutma güçlüğü gibi sorunların olabileceği, ancak bunların kısa sürede düzelleceği aileye ve çocuğa anlatılmalıdır.

Sağlıklı günler dileği ile.

**Sağlık ile ilgili
her türlü sorularınız
köşemizde
cevaplandırılacaktır.**

BÜYÜK ÇATI

Artan bir hızla değişen dünyamızda birlik ruhunun önemi bir kere daha öne çıkıyor.

Millet olarak birliğin temelinin hemşehrilerimizin birliğinden geçeceği inancından hareketle sivil toplum örgütlerinde yerimizi almak istedik. İstediğimizin gerçekleşmesi için "Büyük Çatı" gerekiyordu.

"Büyük Çatı" da acılar paylaşılarak azalacak, sevinçler paylaşılarak artacaktı.

Emirdağ ve köylerinden Türkiyemizin bütün kösesi, Avrupa'daki hemşehrilerimiz hatta dünyanın hemen her yerindeki Emirdağlılar aynı havayı teneffüs edecek. Eğitime hizmet edilirken sosyal yardımlaşma esas alınarak dayanışma da gerçekleştirilecekti.

Bu inançla hareket eden 35-40 arkadaş öncülüğünde 12 Ocak 1997'de Eskişehir Kurtuluş Mahallesindeki Emirdağlılar Kahvesi'nde Vakıf kuruluş bildirgesi hemşehrilerimize sunuldu. Kahvedeki 200 hemşehrini toplumun hemen her kesiminden bizim insanımız temsil ediyordu.

Kuruluş çalışmaları, Emirdağlılar Derneği'nin de desteğiyle dernek binasında tamamlandı. Resmi prosedür uyarınca evrak Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim edilip tüzüğümüz 8 Mart 1997 tarih ve 22927 sayılı resmi gazete tescili ile EMİRDAĞLILAR SOSYAL DAYANIŞMA KÜLTÜR ve EĞİTİM VAKFI resmen kuruldu.

Vakfımız Mart ayında Deliktaş mahallesi Asarcıklı caddesi Kınav Sokak No: 2'deki hizmet binasında 29 Mart 1997'de Devlet Bakanı Sayın Bahattin ŞEKER tarafından açıldı.

Kuruluş çalışmalarımızdan itibaren bize destek veren herkese şükranları sunuyorum.

Gönül birliğinin hayatıyla sağlanacağına inandığımız Vakfımıza bütün hemşehrilerimizin "üye" olmasını istiyorum.

Emirdağ'ı, Emirdağlıları sevenleri "Büyük Çatı"nın altında buluşmaya davet ediyorum.



Reşat BAĞCı
Vakıf Başkan Yardımcısı
Esk. Turizm Müdürlüğü
Şube Müdürü



Emirdağlılar Vakfı kurucu üyelerinin Emirdağ kahvesinde yaptığı ilk toplantı.

(12 Ocak 1997 / Sebahaddin SARI - Dr. Safa HALAÇ - Reşat BAĞCı - Yüksel YÜKSEL - Yrd. Doç. Necdet SAĞLAM - Konuşan Em. Bel. Bşk. Ismet GÜLER)

BU MAYA TUTMALI

Ömer DURU
Eğitimiçi - Gazeteci

Eskişehirli Kara Kamış'ın

"Nettik ettiğim, kalabak suyunu gettim" dediği gibi bizler de Emirdağlılar olarak, uzun bir çalışma döneminden sonra, Emirdağlıları tek çatı altında toplayan, toplamaya da devam edecek olan

"Emirdağlılar Vakfı"ni kurduk.

Kimseyi hedef almadım, diyorum ki,

"Bu güzel olaya herkes omuz vermelidir. İşime kaksişma bir yana edilerek, Emirdağlı olmanın sevecenliği sakıfa yansımalıdır."

Emirdağlılar'ın Eskişehir'deki varlığını kimse tartışmaz. Hangi alana bakarsanız bakınız sanayi ve ticret başta olmak üzere, Emirdağlı çıkar karşınıza.

"Basında, sağlıktır, milli eğitimde, tüm kamu kuruluşlarında..."

Herbiri bir değer olan bu insanları, kırsal kesimden gelmiş Emirdağlılarla tanıştırmak, bütünleştmek vakfın temel ilkelerinden biri olacaktır. Şehirünk'te, Fezli Çakmak'ta, Emek'te, Erenköy'de; Emirdağlı olarak yaşayan insanların arayıp bulmak, onların sorunlarına eğilmek, görüşlerinden yararlanmak da.

"Saniyorum vakfin planları arasındadır."

Emirdağlılar Vakfı'nın başta Dr. Sefa Halaç olmak üzere değerli yöneticileri, öğretim burslarını ele aldılar. İleri de bunları öğrenci yurtları gibi sosyal yapıyı ilgilendiren önemli gereksinimler izleyecektir. Çünkü konuştugum herkes güveniyor kendilerine. Emirdağlılar olarak geçmişin olumsuz izlerini üzerinden silmek zorundayız. Neymiş "iki Emirdağlı bir araya gelirse geçinemeye, kavga ederim."

"Kim söylemiş, neden söylemiş bilmiyorum."

Bir gerçek var ortada.

"İki Emirdağlı bir araya gelince artık kardeşlik, dostluk ve barış türküsü söyleyenler. Birlikteliğin güzel örnekleri veriliyor."

Bırakın yurt içine, bunun örneklerini artık.

"Avrupalı da görüp yaşıyor."

Sözün özü şu:

"Emirdağ Vakfı ile Emirdağlılar'ı bir araya getirmek için önemli bir adım atılmıştır. Bana göre bu maya tutmuştur. Hemen her kesimden Emirdağlı ile temsil edilen vakfa sahip çıkmak durumundayız."

Unutmayalım,

"Emirdağlı olmak kolay değil artık."

Çünkü Emirdağlı denince:

"Çalışkan, dürüst, tuttuğunu koparan, yurdunu ve ulusunu seven, zalimin karşısında, mazlumun yanında olan insanlar akla geliyor."

Emirdağlılar Vakfı öyle sanıyorum ki,

"Bırakın Emirdağlılar'ı, Eskişehir'in de sosyal yaralara merhem olacak atılımlar yapacaktır. Buna inanıyorum. Yeter ki, sağдан soldan gelen basit rüzgarlar havayı bozmasın. Çalışan insanların hevesini kırması."

GEÇMİŞTEN İZLENİMLER

Mehmet AYDIN (Şair - Yazar)

Daha dört beş yaşlarında bir çocuktur. Yaz ayları hep yağmursuz geçtiğinden Bayat Çayı kurumuş, su değişimleri çalışmaz olmuştu. Ebemle (anneannem), Bayat'tan Pörnek'e un öğütmeye gittik. Gidiş ve dönüşlerimizde Emirdağ'ın içinden geçtiğim. O dönemde Bayat'tan ilçeye batıdan giriş alanı, geniş bir arsa olup, bir bölümünde hayvan pazarı, bir bölümünde de sebze pazarı olarak kullanılıyordu. Çevre ise topakevlerle kaplıydı.

Yolculuğumuz güz mevsimine rastladığın için sebze pazarında öbek öbek kavun, karpuz, lahanası, havuç, üzüm, bal kabağı, purasa ve süt ürünleri satılıyordu. Pazar yerinde çok kabalık olduğundan; o devrinin ve sesler, benim çocukluk dünyamda alabildiğine derin izler bırakmış.

Daha sonraki yıllar, İlkokul beşinci sınıfı iken, öğretmenimiz bizi Jandarma karakoluna götürerek, beni telefonda Emirdağ'dan bir öğrenci ile konuşurdu. O öğrencinin, sonrasında Mehmet Okutan olduğunu öğrendim.

O dönemde Bayat'ta pazar kuruşadığı için sık sık Emirdağ pazarına giderdim. Bu yolculuklarımı da, arada doğru dürüst bir yol olmadığından; at, eşek ya da at arabasıyla yapardık. Bahar aylarının yolculuklarına ise doymazdım. Doğa bütün görkemiyle fışkırıyordu. Dağalanın ekinler, türlü kır çiçekleri, alı morlu alyon çiçekleri bozuk tipki bir cennete çevirirdi.

Bir keresinde Yüreğil'den eli sepeli yaşlıca bir kadının, yaya olarak Emirdağ pazarına gitmektedir. O, tek tavuğundan biriktirdiği yumurtaların, pazarla satılmaya götürürdü. Yumurtaların parasıyla kendisine sabun, iplik ve kibrıt alacaktı. Hemen kendim inip, yaşlı kadını eşeği me bindirerek, onu Emirdağ'a dek götürdüm. Kadın bana bol bol dualar etti.

1937'li yıllarda Afyon'un hiçbir ilçesinde ortaokul yoktu. O yıl, Emirdağ çevresinden 135 dolayında öğrenci, tam üç otobüsle türküler söyleyerek, Afyon ortaokuluna gittik. Afyon'daki ilk yılımız çok sıkıntılardan içinde geçti. Ancak Emirdağlı öğrenciler, okulda büyük başarılar sağlıyorlardı. 1938 yılında İl-B şubesini Mehmet Okutan, Ali Sait Yıldızı ve ben olmak üzere üç Emirdağlı öğrencinin takıtlı sınıf geçtiğimizi anımsıyorum. Ne yazık ki sonrasında, türlü nedenlerle sadece 5-6 kişi üniversitede tamamlayabildi.

1940'larda deşin Emirdağ'da, oteller ve büyük lokanta talar yoktu. Yalnızca hanlar ve açı dükkanları vardı. Emirdağ haiki, Adaçal ve Emirdağ'ın büyülü bir kutsalik anlamı veriyordu. Yazları da ya Emirdağ'ın ya da Göğ boyun'a yaylaya çıktı.

Ortaokul yıllarında bir grup Emirdağlı, Bayat'a gelmişti. İçlerinde Esat Erenoğlu, tanıdığım olduğu için kendisini evime davet ettim. O dönemde çay içimi henüz evlerde yaygın olmadığından, konuğa katmerle vişne ikram etmişlik.

Istanbul Üniversitesi'nde öğrenci iken, bir araya Emirdağlı öğrenciler bir toplantı yapmıştık. Orada, toplumculuk konusu üzerinde, aramızda bir tartışma çıktı. Ben, işçilerimiz ve köylülerimize demokratik hakların verilmesini savunuyordum. Bir bölüm arkadaş, beni dışlamaya koaklıdı. Bunun üzerine Osman Nuri, "Bayatlı Şair, ilçemizin onurudur," diyerek bana arkasında çıktı. Onun bi değerbilirliğini hiç unutmuyorum.

Ortaokul ve lisedeki öğrenciliğim sırasında şirle de uğraştırdım. Şiirlerim, tüm Emirdağlı arkadaşlarım arasında iyi den iyiye yayılmıştı. Poyraz adlı şiirim, Emirdağlı çalışmalarca bestelenip, dünüğerde söylenilmiş, bunu bana, sonrasında İlçe belediye başkanı olan arkadaşım Münir Özkar'a, telefonda dinletti. Doğrusu bundan da çok duyulandım.

Bir de bu yıl, Nasrettin Hoca Ödülü için Ankara'dan Akşehir'e giderken, Emirdağ'dan geçtim. Orada İlçe alanına, kent mimarlığına aykırı olarak, hantal bir bina yapımaktan olduğunu gördüm. Bina, daracık alanı tümüyle yutmuş durumda. Doğrusu için sizlidi. Çalışkan, yiğit ve konuksever Emirdağ halkına her zaman güzelliklerin yarası olduğunu düşünürüm. Hele kendileriyle写的 birliği ettiğim yüzlerce dostuma, gönül sıcaklığını sunarken, Emirdağ Vakti'ni kurankarı yürekten kutluyorum.



EMİRDAĞIMIZDAN PORTRELER:**DELİ
DEDİKLERİMİZ**

*Celil KARACA
Farklı Gazeteci*

**EMİRDAĞI NİN
EN DELİSİ
KIRK YILDIR BABI-ALİ'DE
AKIL SATMAKTADIR.**

Emirdağlar Vakfinin değerli yöneticilerinden Vakıf Dergisine bir yazı yazmam önerisini aldığında hiç düşünmeden kendime yakışanı yapmak istedim. Emirdağımızın sevimli delilerini yazmak için kalemi elime aldım.

Bence Emirdağımızın en delisi: GAZETECİ CELİL KARACA'dır. Bendeniz abdi-aciz kulunuz kırk yıldır muhabirliğinden genel yayın müdürüüğe kadar birçok gazetedede çalışmış, alaminut fikralardan başyazılara kadar binlerce yazıya imza koymuş hasılı kelam şimdi İkitelli'ye taşınan eski Babı-Alide kırk yıldır akıl satan emekli bir fikir işçisiyim.

Bilerek kimseyi kırdığımı sanmıyorum. Elimden geldiğince bu yaşımda bile işsiz iş, aşsızı aş bulmaya çalışıyorum. Ama Dellyim. Deli Celil olmaktan da sadisit derecesinde zevk alıyorum.

Bu kadar kendimi méthederek yazıya girdiğim için affınıza sığınıyorum. Ve portlerime başlıyorum.

ANEKTÖTLER

Emirdağ'ının en okur yazar sülalesi ERENOĞLU sülalesi. Ama içlerinde doktor, hakim, hekim profesör, hatta Üniversite rektörü de bulunan Erenoğlu sülalesini yediden yetmiş herkes iki deli ile anar bilir. İBİK ve MANESE demeyince Erenoğlulardan bahsedildiğini kimse anlamaz, bilmez.

Hatta olan bütün Erenoğlular benim sevgili dostlarım ama Halil Abi benim delilerimden ve en sevdigimdir. Emekli albay, kore gazisi, Gümüldürün eski belediye başkanlığı sıfatlarının yanından gerçekten araştırmacı bir yazar olan Halil Erenoğlu ağabeye buradan selam...

Benim delilerimin ikincisi de Emirdağ Yüksek Okulunun başarılı müdürü bizim Metin Akın'dır. Metin'i çok severim. Metin'de beni çok sever ama Emirdağımızı tanıtan kitabında benim Emirdağ'da ilk gazeteyi ve matbaayı kurduğumu yazmayacak kadar da delidir. Çünkü Metin o gazete ve matbaadan yetişenlerdir. Tıpkı ağabeyi Fikret ve Yüksel Önaçan gibi.

Fikret Akın'ın çok iyi bir şair, Yüksel Önaçan'ında çok iyi bir yazar olduğunu elbette herkes bilir... İki aziz dosta da selamlar...

Benim Delilerimden ikisi de Emirdağımızın folkloruna büyük hizmeti olan Faki Edeer ve Pınar Halaç'tır.

Faki, Belçikada çok başarılı bir iş adamı olduğu kadar çok iyi bir halk şairi ve usta bir bestekardır.

Pınar benim yeğenimdir. Sesi ve besteleriyle Emirdağ folklorumuza çok iyi hizmetler vermiş ve vermektedir.

Faki'yla Pınar'a da selam olsun.

Çok meşhur Atasözümüz herkes bilir: ATIN İYİSİNE DORU, İNSANIN İYİSİNE DELİ derler.

Deli denen insanlar gerçekten faydalı insanlardır. Elbette bu yazım bu kadarla bitmeyecek birde fiziki delilerimizi Göçülerimizi, Cukcuk Musalarımız, Keçilili Yusuflarımızı da yazacağım.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE İLÇEMİZDE GÖREV YAPAN KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANLARI

Ahmet Kılıç

Emirdağ Yazı İşleri Md.

Emirdağ 1870 yılında İlçevelik vasfını kazanmış olup, Sultan Abdülaziz'e izafeten Aziziye adını almış, 1937 yılında Emirdağ olarak değiştirilmiştir.

İlçeye bağlı 4 kasaba ve 71 köyü mevcuttur.

1990 yılı nüfus sayımına göre, ilçenin merkez nüfusu 21.191, köy nüfusu 34.410 olmak üzere toplam 55.600'dür.

Emirdağ'ından yurtdışına göç etmiş yaklaşık 100.000, Eskişehir'de 99.000 ve diğer şehirlerde 30.000 Emirdağlı yaşamaktadır.

Aşağıdakiler iline bağlı olan ilçe, Ege Bölgesi'nde yer alır, kuzeyinde Eskişehir, doğuda Konya İl ile komşudur.

Aziziye'nin ilk 20 yıllık Belediye Başkanları şunlardır:

Abdullah Ağa 1870-1873

Mai Md. Vekaleten 1874-1879

Abdullah Ağa 1879

Orhanes Ağa 1890

Hacı Mustafa Ağa 1885-1887

Mustafa Kaşif 1888

Aziziye Kaymakamları:

Sabit Bey 1287-1870

Alli Kemali Bey (V) 1288-1871

Sabit Bey 1289-1872

Sabit Bey 1290-1873

Sabit Bey 1291-1874

Sait Şevket Bey 1292-1875

Mehmet Hamdi Bey 1293-1876

Ahmet Hakkı Bey 1294-1877

Sait Şevket Bey 1292-1875

Mehmet Hamdi Bey 1293-1876

Ahmet Hakkı Bey 1294-1877

Sait Şevket Bey 1295-1878

Mehmet Sadık Bey 1296-1879

Mehmet Sıtkı Bey 1297-1880

Mehmet Sadık Bey 1298-1881

Mehmet Sadık Bey 1299-1882

Mehmet Sadık Bey 1300-1883

Ahmet Reşit Efendi 1301-1884

Mehmet Tahir Efendi 1302-1885

Mehmet Tahir Efendi 1303-1886

Mehmet Tahir Efendi 1304-1887

Mehmet Tahir Efendi 1305-1888

Mehmet Reşit Bey (V) 1306-1889

Süleyman Rauf Bey 1306-1897

İLÇEMİZDE GÖREV YAPAN KAYMAKAMLAR

Görev Tarihleri

Adı Soyadı Celal Balkanlı 1954-1956

Muammer Turan 1956-1957

Nihat Baştak 1957-1958

Aslan Başanır 1958-1959

Mehmet Uş 1959-1960

Muammer Atayata 1960-1962

M. Vedat Okay 1963-1964

Necati Özkarakaya 1964-1966

Remzi Ataman 1966-1969

A. Fuat Çapan 1969-1972

M. Ulvi Ezgü 1972-1976

Cevdet Kur'an 1976-1980

Mustafa Aslan 1980-1982

Süleyman Tomas 1982-1985

Ali Çağlar 1985-1988

Cemalettin Özdemir 1988-1989

Ünal Ülkü 1989-1991

Cemal Polat 1991-1993

Ibrahim Avcı 1993-1997

Y. Ziya Çelikkaya 1997-

EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLARI

Adı Soyadı

Kadir Kalender 1923-1927

Cemalattin Özgür 1927-1931

Süleyman Kerman

A. Kadir Altinel

Ali Sezer

Mehmet Çekici

Ali Sağlam

Osman Urfalı

Ali Sağlam

A. Kadir Altinel

Münir Özkara

Hacı Ali Kılınçalp

Erol Saner

Ömer Faruk Pala

Ali Kocaman

İsmet Güler

1931-1935

1935-1941

1941-1945

1945-1950

1950-1954

1954-1955

1955-1959

1959-1963

1963-1967

1967-1984

1987-1985

1989-1989

1989-1994

1994-



1939'daki Emirdağ Meclis Üyeleri ve İleri Gelenleri Birarada

AYAKTA (Sağdan sola): 1. Nazmi Barlas, 3. Kadir Uçan, 4. Özer Benli'nin babası, 6. Emin Erenoğlu, 7. Hasan Oğuz, 8. Bayram Akın, 9. Neşet Türkmen.

OTURANLAR: 2. Alicanoğlu, 3. Hacı Ali Bağcı, 5. Eda Türkmen, 6. Abdül Saner, 8. Ali Sağlam, 9. Ali Sezer

(Fotoğraf: Ceylan Akın)

EMİRDAĞ

Bu klim deseninde Emir Baba'nın gülü
Alrı yeşili olarak sabırlı hortumlarından
Dokumus kınalı ellenyle Türkmen kılan

Gözlerim nisan sağnağıdır hayalin gelince yadına
Bunuk bakışları kayın zamanları bulur gitli mekanlarında

Yine akşam geldi gubete keklik kokulum
Kederli bir ölemin sancısıyla başkar Türküler
Alt götürür tozlu yoluna gençliğimin

Gözlerim nisan sağnağıdır hayalin gelince yadına
Süzükler imbiğinden hayat masla gerçek arası

Nezih bir çiçekiz şırndı badem dalları
Dereinden karnın son suları okar
Bahan selamlar büyülü gölgestyle kavaklılar

Gözlerim nisan sağnağıdır hayalin gelince yadına
Ören yerdir sensizlik yıldızlarından kayan

Doğbasılarında keklik sesleridir yüreğimdeki teryat
Çocukluğunun yayalarından gelir sevdih naflımele
Geçmiş zaman gezmeyim bu ikindi güneşinde

Gözlerim nisan sağnağıdır hayalin gelince yadına
Neden garip bakarsın yılının arkasından gönüm



Ahmet URFALİ
Eğitimci - Şair

BASIN-YAYINDA EMİRDAG

*Özcan TÜRKmen
Eskişehir
Mustafa Kemal Lisesi Müdürü*



Nesillere aktarılan inanç, bilgi uygulamalar bütünü kültür.

Kültür, maddi ve manevi elemanlar bütünü.

Emirdağ yaratıcı kültürle Türk milli kültürüne, insanlığa zenginlik ve çeşitlilik vermiştir.

Türkmen kültürü çerçevesinde Emirdağ kültürü, bir kültür bölgesidir; kültür kompleksidir. Kültür bütünlüğnesine açıktır.

Türkmen, yörük, muhacir, manav, çerkez, boşnak. Bir arada hayattan zevk alarak yaşıyor Emirdağ.

Kültür değerlerimizin kabulmasına tâhammûlümüz yok. Kültürlümlü yaşatmak zorundayız. Kültür değerlerimizi toplamak, yarmak zorundayız.

Emirdağ kültürüne emeği geçenlere saygıımız çok. Emirdağ kültürüyle yetişmiş ilim adamlarımıza minnet borçluyuz. Bunların eserlerini gelecek kuşaklara aktarmayı bir borç biliyoruz.

Bu amaçla basın yanında Emirdağ konulu yazımızla karşınızdayız.

Yazımızdaki eksikleri, yazılması gerekip de unutulanları hatırlatmanız, belgelerimizi arşivlememizi kolaylaştıracaktır. Bu amaçla hepinden yardım talep ediyorum.

SEMPOZYUMLAR

1. Akyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumları

Ömer Faruk Yıldızkaya, Emirdağ Yöresi Ağrıları, 10-11 Mayıs 1990.

Ömer Faruk Yıldızkaya, Emirdağ Türkmenlerinde Dokumacılık, 22-24 Ekim 1993.

Özcan Türkmen, Yurtışındalı İşçilerimiz, 22-24 Ekim 1993.

Ömer Faruk Yıldızkaya, Emirdağ Türkleri, 29-30 Eylül 1995.

Fikret AKIN, VII. uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, 7-9 Mayıs 1997 Eskişehir, EMİRDAG'da GEZEK

2. 1-3 Haziran 1995 Emirdağ Kültür Araştırmaları Sempozyumu

1 Haziran 1995

Emirdağ'ın tanımı, İsmet Güler - Belediye Başkanı; Emirdağ İşlemleri. Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hatice Örcen Barışa; Emirdağ ve Köylerinden Patik Örnekləri. Doç.Dr. Gülsüm Parlar; Emirdağ Klimilerinden Örnekləri. Öğr.Grv. Adnan Güclü; Emirdağ Oyaları. Prof.Dr. Tevhide Özbağ; Emirdağ Gıysisi Saya. Yrd.Doç.Dr. Fatma Bayraktar; Emirdağ'da Yorgan Örnəkləri. Sılvana Şimşek; Emirdağ Örenköy Çarpana Örnəklərinin Örnəkləri. Arş.Grv. Nilal Ülger; Geleneksel Türk Mutfığı ve Emirdağ'dan Örnəkləri. Öğr.Grv. Peker Sagun.

2 Haziran 1995

Emirdağ İçin Həcclik ve Kılımcılığın Önemi, Prof.Dr. Yahsi Yazıcıoğlu; Emirdağ'da Ağaçlandırma. Emirdağ Kaymakamı İbrahim Avcı; Anadolu Kiltir Envanterinde Emirdağ. Arkeolog Mevlüt Üyümmez. Afyon Üzerinde Bulunan Emirdağ Kökenli Dört Heykel. Afyon Müze Müdürü Ahmet İlhan; Emirdağ Çocuk Oyunları. Arkeolog Halil Arca; Emirdağ Türkleri Ağst Çarpma ve Ninnilerden Örnəkləri. Emirdağ MYO Md. Yrd. Metin Akın; Emirdağ Kılım Parçalarıyla Özgün Yelek Tasarımları. Yrd. Doç. Pınar Dincer; Emirdağ Nüfus ve Göç Sorunu. Emirdağ MYO Müdürü Fikret Fiçı; Emirdağ Şairleri (Muharrem Kubat, Fikret Akın, Ahmet Urfalı, Şemseddin Kubat) 'nden Şiir Örnəkləri.

Sempozyum çerçevesinde Emirdağ El Sanatları Sergisi (Düzenleme Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi), Emirdağ El Sanatları Sergisi (Düzenleme Emirdağ Halk Eğitim Müdürlüğü), Amoryum Gezisi (Düzenleme Emirdağ Kaymakamlığı), Müzik Eğlence Gecesi (Düzenleme Emirdağ Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü), Resim Sergisi (Düzenleme Emirdağ Anadolu Lisesi Müdürlüğü), Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kep Glyme ve Mezuniyet Törenleri, Şehir Stadyumunda Asker Uğurlama Konseri (Düzenleme Sempozyum Tertip Komitesi), Bahar Kupası Voleybol Final Maçı (Düzenleme Emirdağ Kaymakamlığı - İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü), Belediye Kültür Merkezi'nde Ali Yürük'in Türmen Dügnü adlı oyununun oynanması faaliyetleri gerçekleştirılmıştır.

3. Konya Selçuk Üniversitesi 6. Milli Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru Kongresi 5-26 Ekim 1993

Ömer Faruk Yıldızkaya, Emirdağ Ağtlarında Dil, Tema, Motifler.

4. Eskişehir Karacahisar 7 Temmuz 1997 Yörükler Söleni Sempozyumu

Muharrem Bayar, Emirdağ'da İslan Olunan Türkmen ve Yörükler.

ULUSLARARASI KONGRELER

24-29 Haziran 1996 Ankara, Kiltir Bakanlığı V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi: Özcan Türkmen; Emirdağ Türklerindeki Kalıp Söder, Deyimler.

SALNAMELER

Hüdavendigar Salnamesi (1524-1908): Aziziye'nin istatistik bilgileri.
Kanuni Devri'ne ait (Hicri 937) 439 nolu Maliye Müdewver Defteri. Emirdağ Köylerine Ait Tomografik Bilgiler, (Muharrem Bayar'ın özel arşivi)

FERMANLAR

Muharrem Bayar'ın özel arşivinde Vakıfeler, Türkmen iskanları, Karabağlı Türkmenlerin iskanları, Musahocalı aşiretinin iskanları.

KİTAPÇIKLAR

1. Emirdağ'da Ağaçlandırma '96, Emirdağ 1996, Özcan Türkmen.
2. Emirdağ Türklerinden Seçmeler, Cengiz Akın, Emirdağ 1995.
3. Emirdağ'da Ağaçlandırma Çalışmaları, Emirdağ Kaymakamlığı, Mart 1997 Uğur Ofset, Eskişehir.
4. Anıtları ve Şehitleri ile Akyonkarahisar, Afyon Özel İdare Müdürlüğü Mina Ajans, Ankara 1995.

EMİRDAG KAYMAKAMLIĞI

YAYINLARI

1. Emirdağ Komisyon (Özcan Türkmen, İbrahim Avcı, Halil Kahya, Halittin Kılıç, Emel Çınar, Ahmet Urfalı, Cevdet Sezgin, Raif Bahçe, Ali İlhan Yıldızkaya, Emirdağ Kaymakamlığı Köylere Hizmet Göttürme Birliği Yayımları, Yayın No: 1, Uğur Ofset, Eskişehir, 1994).
2. Emirdağ Kiltir Araştırmaları Sempozyumu (Tebliğler Konuşmalar), Yayına Hazırlayanlar: İbrahim Avcı - Özcan Türkmen, Emirdağ Kaymakamlığı Köylere Hizmet Göttürme Birliği Yayımları, Yayın No: 2, Milli İrade Karaca Ofset, Eskişehir 1995.
3. Özden Söze, Özcan Türkmen, Emirdağ Kaymakamlığı Köylere Hizmet Göttürme Birliği Yayımları, Yayın No: 3, Erk Yayıncılık, Ankara 1996.
4. Yunusca - Şirler - Şemseddin Kubat, Emirdağ Kaymakamlığı Köylere Hizmet Göttürme Birliği Yayımları, Yayın No: 4, Erk Yayıncılık, Ankara 1996.
5. Emirdağ Doğa Tarih ve Kiltir Mozaiki, Komisyon (İbrahim Avcı - Necdet Sağlam - Özcan Türkmen) Emirdağ Kaymakamlığı Köylere Hizmet Göttürme Birliği Yayımları, Yayın No: 5, Etam, Eskişehir 1996.

6. Çile Çiçeği, Rabia Barış, Emirdağ Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Yayınları, Yayın No: 6, Milli İrade - Karaca Ofset, Eskişehir 1997.

DERGİLER

1. Aziziye, Emirdağ Anadolu Lisesi Yayımları, 1990 beş sayı, sahibi Özcan Türkmen, Emirdağ Anadolu Lisesi Müdürü. (Tarih, Kültür ve medeniyette Emirdağ öğretmen ve öğrenci yazıları işlenmiştir.)

2. Aziziye, 10 Kasım 1994 ilk sayı, şu an 20. sayısını çıkarmış. Sahibi, Dr. Ünal Ayrancı (Dr. Figen Emeksiz, Ünal Ayrancı, Mustafa Ertoğrul, Rağbet Topuz, Yasemin Özkar, Faruk Yıldırımkıten oluşan Yayıncı Kurulu ile hemen her kesimden Emirdağ'ın anlatan şair ve yazarların yanı sıra Emirdağ ile ilgili haberleri anlatır iki ayda bir yayımlanıyor).

3. Çevre Koruma Vakfı Dergisi (Mart-Haziran 1996 Ankara). Emirdağ'da ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili yazı ve haberler.

4. İdarecilerin Sesi (Mayıs 1996 Ankara). Emirdağ'da ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili yazı ve haberler. Emirdağ Kaymakamlığı yayınlarının tanımı.)

5. Aksiyon, (8 Haziran 1996). Emirdağ Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Yayınlarının tanımı.

6. Yesesi Dergisi (1 Temmuz 1996). Emirdağ Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Yayınlarının tanımı.

7. Belçika Kültür Derneği Yayın Organı. Gurbetçi Emirdağlılar'ın kaynaştırılmasına yönelik dergi.

8. Emirdağ, Emirdağ Yüksek Tahsil Derneği Yayımları, 1971. Erdoğan Kayha - Muharrem Kubat. Emirdağ'ın kurtuluş giniñ miinasbetiyle çıkarılan alanındaki ikinci dergi.

9. Standart Dergisi (TSE), Temmuz 1996 sayısı, Muharrem Bayar, Emirdağ'da İşkan Olunan Türkmenlerde Földoruk Unsurları.

10. Emirdağ 1961, Emirdağ Kaymakamı Vedat Okay - Muharrem Kubat. Kendi türünde Emirdağ ile ilgili ilk yayın.

11. Erciyes Dergisi, Mayıs 1996 Kayseri. Ömer Faruk Yıldızkaya, Bir Kore Ağacı.

12. Erciyes Dergisi, Aralık 1996 Kayseri. Ömer Faruk Yıldızkaya, Emirdağ'dan İki Ağrı.

13. Eskişehir'e Bakış, Şubat 1997, Sayı 2, Vedat ALP (Eskişehir ETAM)

14. Emirdağ Belediyesi (1994-1997). Emirdağ Belediye Başkanlığı, Emirdağ Ofset, Emirdağ 1997.

KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI

Richard Martin Harrison, Amorium Kazısı 1992, Kültür Bakanlığı Antalar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 1993 Ankara (ayrı basım).

Chris S. Lightfoot, XV. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1992 Amorium Kazısı, Kültür Bakanlığı Antalar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 1993 Ankara (ayrı basım).

Chris S. Lightfoot, Amorium Kazısı 1993. Kültür Bakanlığı Antalar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 1996 Ankara (ayrı basım).

Muharrem Bayar, Yörükler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1996.

YABANCI DİLLE YAZILMIŞ YAYINLAR

- Orta Anadolu'da Bulunan Bir Geç Roma ve Bizans Kenti Amorium - A Brief Guide to a Late Roman and Byzantine City in Central Anatolia - Christopher Lightfoot, Arkeoloji ve Sanat Yayımları, Kanaat Matbaası, İstanbul 1994 (Türkçe - İngilizce).
- Emirdağ Doğa Tarih ve Kültür Mozaiki, Emirdağ A Mosaic of Nature History and Culture, Yrd.Doç. Necdet Sağlam - İbrahim Avcı, Özcan Türkmen, Etam Matbaa Tesisleri, Eskişehir 1996 (İngilizce - Türkçe).

MUHTELİF YAYINLAR

- Afyon, Afyon Valiliği II. Turizm Müdürlüğü, Ankara 1997.
- Çeşitli Ansiklopediler.

GAZETELER

İlk gazete sahibi ve ilk gazetecimiz Celil KARACA'dır.

Afyon: Zafer, Türkeli ve Kocatepe. Eskişehir: İstikbal, Milli İrade, İld Eyyübi, Eskişehir 2000.

Emirdağ: Emirdağ, Emirdağ'ın Sesi (Emirdağ Radyosu yayın organı, 26 Aralık 1994, Emirdağ 2001).

(Muammer Kocabas'ın 1965'te 10 sayı çıkardığı Emirbaba adlı hafifada bir yayınlanan gazete dikkate değerdir.)

Tercüman gazetesinde 1981 yılında Belçika'daki Emirdağlı işadamlarıyla yapılan seri röportajlar tefrika edilmiştir.

Hürriyet gazetesi 1982 18 Eylül tarihli nüshasındaki "Emirdağ mı büyük, Türkiye mi büyük?" manşeti haberi dikkate şayandır.

Türkiye, Emirdağ'da Ağaçlandırma. Milliyet, 7 Mart 1990, Ortak Pazar'daki Emirdağlılar.

Emirdağ Lisesi (1969-70 Ders yıl içinde 1 yıl süreyle çıkar. Basılı Milli İrade Matbaası, Kenan Bağcı, Fikret Akın, Selahattin Erdem

AFİŞ

Çıldıroğulları Koll. Şti. sponsorluğuya 250 bin adet basılan Yeşil Emirdağ İçin Elele, Emirdağ Kaymakamlığı organizesiyle Emirdağ'a ağaçlandırma çalışmalarına yeni bir ivme kazandırmıştır.

KART - KARTPOSTAL - DİA'LARDA EMİRDAĞ

Topakev kartı hemen her boyıyla kartpostal pazarına girmişken, Cengiz Çekici (Kültür Kitabevi) alt adet kartpostal bastırıp satışlarına devam etmektedir.

Ali İhsan Aygır (Foto Filiz), zengin bir Dia koleksiyonunu bastırma hazırlığındadır.

MİLLETVEKİLLİ VE SENATÖRLER

Milletvekilleri: Orhan Kökten, Süleyman Kerim, Şevki Güler, İsmail Akın, Baki Durmaz, Mete Tan, Abdullah Altıntaş.

Senatörler: Mustafa Inceoğlu, Mustafa Çelik.

ŞAİRLER

- Aksoy, Alper
- Akın, Fikret
- Barış, Rabia
- Barlas, İşık Hulusi
- Çekici, Ayşe
- Çiftçi, Ömer Hayyam
- Eder, Fakı
- Erenoğlu, Halil
- Ercin Erdal
- Eryıldız, Faik
- Kahya, Erdoğan
- Kubat, Muharrem
- Kubat, Şemseddin (Yoksul Derviş)
- Kocabas, Muammer
- Özgür, Ali İhsan
- Özgür, Can
- Şahbaz, Osman
- Urfali, Ahmet

Şiir Kitabı Yayınlayanlar:

- Alper Aksoy
Çağrı, Trabzon 1976.
Fikret Akın
1. İlkemde Bahar, Eskişehir 1988.
2. Yaşanmış Baharları Coşkusuya, Lale Ofset Matbaacılık, 1991 Eskişehir.
3. Bahar Sevinciyle (Emirdağ Vakfı'na basılacak; geliri vakfa)
4. Bahara Türkülerim (Baskoya Hazzır)
Rabia Barış
Çile Çiçeği, Milli İrade Karaca Ofset, 1997 Eskişehir. II. Bası 1997 ETAM Eskişehir.
Ayşe Çekici (Yamaç)
Yaşamı Sorgulamak, Gündoğan Sanat Ürünleri, 1997 Ankara.
Ercin Erdal
1. Yüreğimin Sancısı, Ankara 1992.
Fakı Edeer
1. Gurbetteki Emirdağ, 1995 Emirdağ.
2. Sirli Yol, 1996 Eskişehir.
Erdoğan Kahya
Sevgiye Seda, Özgür Matbaası, 1992 Antalya.
Muharrem Kubat
1. Iz Burakanlar, Erim Sanat Galerisi Kent Basımevi, 1986 İstanbul.

2. Umut Dolu. Detaş Tesisleri, 1988 Eskişehir.
Yoksul Derviş (Şemseddin Kubat)
1. Dost Eline Götür Beni. Ügür Ofset 1978.
2. Gönül Telinden Nağmeler. Ügür Ofset 1979.
3. Yunusça (Şirler). Erk Yayıncılık, Ankara 1996.
4. Gönülden Sesler. Ügür Ofset, 1980 Eskişehir.
Muammer Kocabas
1. Meçhul Yaşamalar. Yaprak Yayıncılık, İstanbul 1963.

Ali İhsan Özgür

1. Şirler. Emirdağ Matbaası, Emirdağ 1994.
2. Gurbetten Vatana Kapanan Yollar. Emirdağ Matbaası, Emirdağ 1996.

Can Özgür 1. Açık Renkli Düşler. Eskişehir 1994

Osman Şahbaz

1. Gurbetin Getirdikleri. Evel Ofset Matbaacılık, 1997 Eskişehir.

Ahmet Urfalı

1. Sevdalar Sevdalar. MEB Öğretmen Yazarlar Serisi, Ankara 1993.
2. Al Şafakların Müjdesi. Ocak Yayınları, 1997 Ankara.
3. Sevdalar Sevdalar. Doğuş Yayınları, 1990 Ankara.

YAZARLAR**1. Ali Yürük**

Çatalı Köy. Ocak Yayınları, Ankara 1987.

Türkmen Düğünü. Ocak Yayınları, Ankara 1987.

Türkiye Neden Böyle. Veli Yayınları, İstanbul 1985 (1. Baskı); Ocak Yayınları, Ankara 1997 (12. Baskı).

2. Metin Akın

Dünden Bugüne Emirdağ. Ankara 1983.

3. Ömer Faruk Yıldızkaya

Her Yönüyle Emirdağ. 1986 Ankara.

Emirdağ Yöresi Türkmen Ağtları. 1992 İzmir.

4. Özcan Türkmen

Özden Söz. Erk Yayıncılık, Ankara 1996.

5. Mehmet Ali Taşçı

Hikayeler. Otağ Yayınları, Ankara 1978.

6. Alper Aksoy

Çırkef. Ocak Yayınları, 1986 Ankara.

Kutlu Töre. Ocak Yayınları, 1988 Ankara (2. Baskı).

7. İbrahim Köken

Aşiretler Kitabı. 1997.

8. Mehmet Aydan:**ŞİİRLER**

Özgürliğe Açılan Eller. Yeni Desen Matbaası, Ankara 1971. (2. Baskı Doğru Yayınları, Ankara 1994).

Halkın Soluğu. Büyükdaiğim Yayınları, Ankara 1994.

İşgân Kavgası. Öncü Yayınları, İstanbul 1979.

Yeryüzü Sancısı. Hacan Yayınları, Ankara 1985.

Şırsız Kalmasın. Dayanışma Yayınları, Ankara 1985.

Yürekte Yanan Dünya. Orun Matbaacılık, Ankara 1988.

Mavi Ter. Başak Yayınları, Ankara 1992.

İşitler. İlke Yayınları, Ankara 1994.

İNCELEME VE ARAŞTIRMA ESERLERİ

Bayat - Bayat Boyu ve Oğuzlar'ın Tarihi. Hatiboğlu Yayınları, Ankara 1984.
Hasan Hüseyin Korkmazgil (Hayat - Sanat). Hatiboğlu Yayınları, Ankara 1987.
Şairlerden Izler. Repta Yayınları, Bursa 1993.
Ne Yazıyor Bu Kadınlar. Osmanlı'dan Günümüzde Örnekleriyle Kadın Şair ve Yazarlar, İlke Yayınları, Ankara 1995.

Yunus Emre - Nasreddin Hoca ve Hacı Bektaş Veli Düşüncesinde Hoşgörü. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1995.

Bayat (Afyon) Yöresinden Derlenen Söylenceler. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1995.

DİL VE SÖZLÜK ESERLERİ

İlkokullar İçin Geliştirilmiş Sözlük. Emek Yayınları, Ankara 1990.

Yazam Külavuzu. Emek Yayınları, Ankara 1990. Açıklamalı Devimler Sözlüğü. Emek Yayınları, Ankara 1990.

Türk ve Dünya Edebiyatında Şairler ve Yazarlar Sözlüğü. Emek Yayınları, Ankara 1992.

Geliştirilmiş ve Açıklanmış Ataşözleri. Emek Yayınları, Ankara 1992.

DERS KİTAPLARI

Eğitim Enstitüleri Rehberi. Özgü Yayınları, İstanbul 1962.

Bati Edebiyatı Cilt 1-2. Yargın Yüksek Öğretim Yayınları.

Sözel (Ortak). Başarı Yayınları, Ankara 1983.

Türkçe - Edebiyat (Ortak). Aydın Yayınları, Ankara 1989.

BASILMAKTA OLAN ESERLER

Edebiyatın Kiyalarından (Tanıtma - Eleştiri). Çağrısan Anılar (Anı). Bütün Yönüyle Teklifemeler (Derleme). Baharın Soluğu (Şir). Damumular (Şir). Türk ve Dünya Yazarlarından Özdeyişler (Derleme).

MAHALLİ SANATÇILAR

Akan Cengiz Çıraklı, Bülent Denir, Nuri (Seyrekbasan). Edeer Faki, Erenoğlu Halis, Ertorun Mustafa, Gökşen Nişazi, Halaç Pınar, In Nuri (Kepaze'nin Nuri). Karanfil, Kamil (Gardıyan Kamil). Karamanh Yusuf, Özkurt Abdullah. Emirdağ'daki Abdallar'ın usta - çırak ilişkisine göre yetişen hemen hepsi birer mahalli sanatçıdır. (Eski Mustafa, Yeşil, Bektaş, Rıza Küçükdağı, Ali, Ceylan...)

TV**Avrasya TV**

Emirdağ'da Gezek. 30 Kasım 1995, prodüktör: Aslan Küçükyclıdz.

TRT 1

Anadolu'dan Görünüm: "Emirdağ'da Asker Üğurlama". 2 Haziran 1995, prodüktör: Güntac Aktan.

1994 Mart ayında Cüneyt Gargılı Emirdağ TV'yi açtı. Bir yıl yayından sonra TV kapandı.

1997 Temmuz ayında Anadolu Üniversitesi

si'nden Yrd.Doç. Aydin Özgür ile Yrd.Doç. Necdet Sağlam organizesiyle bir ekip Emirdağ'da Yaya Hayatı adlı bir belgesel çekmişlerdir.

EMİRDAĞ R ADYOLARI

Emirdağ Radyosu, 26 Kasım 1993'te Necmi Ünver açtı. İki yıl yayından sonra kapandı. Cüneyt Gargılı Şirin FM'1 1994 Şubat ayında açtı. Flash FM olarak ad değiştirip bir yıl yayında kaldı.

TRT REPERTUARINDAKİ EMİRDAĞ TÜRKÜLERİ

Al Padımem. Kaynak kişi Metin Akın; sanatçı Ali Demirhan.

Emirdağları'na Kara Gidelim. Sanatçı Sümer Ezgi.

Erzurum'dan Çevirdiler Yolumu. Sanatçı İzzet Altunmeşe.

Yaşar Türküsü. Sanatçı Gülsen Kutlu.

Harmana Sererler Sarı Samanı. Sanatçı Mithat Körler.

TEYP KASETLERİ

Emirdağ Veli Başkaya, Emirdağ Türküleri. İstanbul 1986, produksiyon: Özlem Kitabevi sahibi merhum Cengiz Çekiç.

Pınar Halaç - Cengiz Akın, Öz Emirdağ 1-2. 1994, produksiyon: Kültür Kitabevi Cengiz Çekiç.

Haydar Başkaya ve Arkadaşları, Emirdağ Geçeleri '92. Produksiyon: Kültür Kitabevi Cengiz Çekiç.

Haydar Başkaya ve Arkadaşları, Emirdağ Esk Suvermez 1992. Produksiyon: Kültür Kitabevi Cengiz Çekiç.

Mustafa Ertorun, Gurbet Eller (Emirdağ Türküleri), 1994.

Ahmet Çetin, Emirdağ Türküleri. 1993.

Faki Edeer, Gurbetteki Emirdağ 1996.

Bülent Çıraklı 1997'ye kadar iki kaset çıkarmıştır.

Kubat (Ramazan Kubat). Bay Müzik'ten 1996 ve 1997'de birer kaset çıkarmış olup "Türk Halk Müziği" ile "Pop Müzik" umumunu başarı ile yürütmektedir.

DEVAM EDEN ARAŞTIRMALAR

Özcan Türkmen, Konularına Göre Emirdağ Türküleri, Emirdağ'da Oda Kütübü, Emirdağ'da Kissadan Hisseler.

Ömer Faruk Yürük, Emirdağ Şir ve Şairleri.

Faki Edeer, Emirdağ Fıkraları.

Adnan Durmaz, Emirdağ Destanı.

Ömer Faruk Köse, Emirdağ'daki Menkâbeler. Muhammed Bayar, Emirdağ'daki Vakıf Kayıtları. Yüksel Ömaçan, Göç (roman) basıuya hazırlanıyor.

Figen Emeksiz, Aziziye dergisi ile Emirdağ kütüphaneleri araştırmaları.

Halil Erenoğlu (Emekli subay), Emirdağ'ın Aşireti Geçmiş.

Osman Göker, Karabağ Ağzı.

Doç.Dr. Namık Açıkgöz, Kacerli Ağzı.

Yrd.Doç.Dr. Can Özgür, Musahocalı Aşireti.

Muammer Kocabas, Kuwayî Millîye (roman).

VAKFIMIZIN İLK OLAĞAN GENEL KURULU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜTLÜR MERKEZİNDE YAPILDI



Genel Kurulca raporların ibrasından sonra dilek ve temeniler bölümünde söz alan Belediye Bşk. İsmet GÜLER, Dr. Safa HALAC, Emel DOKUZLAR, Fikret AKIN, Muharrem KUBAT, Cengiz YALDIZKAYA, Dr. Azmi KERMAN ise; Vakıf yönetim kurulunda daha fazla bayanın yer olması, şirket kurularak ekonomik gücün artırılması, Eskişehir'deki hemşehrilerimizin bilgisayar manifetiyle tesbiti, Eğitim ve Kültür çalışmaları ile bunları yürütecek Vakıf mali olacak yer temini acilen hemşehrilerimiz arasında iletişimi sağlayacak bir yayının çıkarılması hususları dile getirilmiştir.

Yönetim ve denetim kurullarının seçimi geçildiğinde tek liste ve çarşaf liste önerileri oylanmış tek liste karar verilmiştir.

Geçici yönetim kurulunun sunduğu listenin karşısına liste bulunmadığı için oybirliği ile Yönetim Kurulu'nun hazırladığı Yeni yönetim ve denetim kurulları seçilmiş olup, Yönetim aşağıdaki isimlerden oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU

Bşk.	- Dr. Safa HALAC
Bşk. Yrd.	- Kadir POYRAZ
Bşk. Yrd.	- M. Reşat BAĞCI
Bşk. Yrd.	- Sebahaddin SARI
Mhasip	- İhsan AVCI
Genel Sekreter	- Yrd. Doç. Dr. Necdet SAĞLAM
Üye	- Ahmet SEZER
Üye	- Gülendam ATAR
Üye	- Osman ÖZGÜRLÜ
Üye	- Yüksel YÜKSEL
Üye	- Op. Dr. Bilen ÖZEL
Üye	- Ali ÇIRAKLI
Üye	- Muharrem KUBAT

DENETİM KURULU

- 1- Fikret AKIN
- 2- Muzaffer DAVRAN
- 3- Şükrü HÜYÜK

Vakfımızın ilk genel kurul toplantısı, kalabalık bir katılımla ve heyecan içerisinde Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde 8 Haziran Saat 11.00'de başladı. Toplantımızı 250 kadar hemşehrimiz izledi.

Divan başkanlığını Ahmet HARMANCI, katip üyeleri Abdullah ÇİFTÇİBAŞI ile Süleyman BOZDAĞ yürüttüler.

Divan teşekkürünün ardından genel sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. Necdet SAĞLAM faaliyet raporunu genel kurula sundu. Raporda; Vakıf kuruluşu, malvarlığının tamamlanması, açılışı ve yer temini ile diğer konular yer aldı.

Denetleme raporunun ise gazeteci Yılmaz KARACA sundu. Bazı eksiklikleri dile getiren KARACA kuruluşa emeği geçen üyelerle teşekkür etti.



Emirdağlılar Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri (Soldan Sağ):
Kadir POYRAZ - Dr. Bilen ÖZEL - Osman ÖZGÜRLÜ - Dr. SAfa HALAC - Gülendam ATAR - Muharrem KUBAT - Reşat BAĞCI - Yüksel YÜKSEL - Sabahaddin SARI - İhsan AVCI - Ali ÇIRAKLI

EMİRDAGLILAR VAKFI

Açılış, düğün, nikah, nişan ve vefatlarda
başmanızıza için vakıf çelengimiz
24 saat hizmetinizdedir.
Bir telefonunuz yeter

Tel: 220 21 44
Adres: Asarcıklı Cad. Kınav Sk. No: 2
ESKİŞEHİR

1-Kaymakam İbrahim AVCI'nın tayıni çıktı...

İçemizde uzun yıllar görev yapan Kaymakam İbrahim AVCI'nın tayıni çıktı. Emirdağlılar Derneği'nin de üyesi olan İbrahim AVCI'nın yeni görev yeri İzmir ilinin Kemalpaşa ilçesi. Özellikle ağaçlandırma çalışmaları adından sık sık söz ettiren eski Kaymakam İbrahim AVCI'dan boşalan görevde ise Ankara ili Ayas İlçe Kaymakamı Y. Ziya ÇELİKAYA getirildi. Otuzbeş yaşında evli ve iki kız çocuğu babası olan Kaymakam Y. Ziya ÇELİKAYA'nın daha önce de Gaziantep Yavuzeli İlçesi ve Elazığ-Anıca İlçesi Kaymakamlığı görevinde bulunduğu öğrenildi. Manisa ili Damircili İlçesi doğumlu olan yeni Kaymakam Y. Ziya ÇELİKAYA'ya görevinde başınlar diliyoruz.

10 Eylül 1997

2-Sağlık Bakanı içemizi ziyaret etti...

Başbakan Mesut Yılmaz Başkanlığından kurulan 55. hükümette Sağlık Bakanı olarak görev alan Atyon Milletvekili Halil İbrahim ÖZSOY 19 Temmuz Cumartesi günü içemizi ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu. Bakan ÖZSOY'u İlçe kaymakamı, Belediye Başkanı, Siyasi Parti Temsilcilerinin yanı sıra bazı bürokratlar ve kaiabaklı bir vatandaş topluluğu karşıladı. ÖZSOY ve beraberindekiler önce devlet hastahanesini ziyaret ederek sorunlar hakkında bilgi aldılar. Burada yapılan konuşmalarda Sağlık Bakanına içemizdeki sorunlar aktarıldı ve çözümler önerildi. Daha önce bir traktör bayısının açılışını yapan Bakan ÖZSOY Kaymakamlığında kısa bir ziyarette bulundu. Sağlık Bakanı ÖZSOY 19 Temmuz Cumartesi günü, saat 20.00 sularında içemizden ayrıldı.

19 Temmuz 1997

3-Atatürk büstü bitirildi...

Uzun zamandır çalışmalarına devam edilen ve Cumhuriyet meydanının tam ortasına kurulan Atatürk büstü bitirildi. Elazığ'dan özel olarak getirilen mermerlerle süslenen büst son haliyle mükemmel bir görüntüye sahip oldu. Etrafının havuzu dönüştürüldüğü ve özel ışıklandırmaya süslendiği büstün yapımı yaklaşık bir ay sürdü.

8 Temmuz 1997

4-Selahattin Sam Meteoroloji Genel Müdürü...

İçemize bağlı Gözeli Köyü doğumlu ve Konya Selçuk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Selahattin SARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne atandı. Selahattin SARI'nın atama haberi ilçede sevinçle karşılandı.

5 Ağustos 1997

5-Köylere Telefon Müjdesi...

İçemize bağlı Tez, Çatalı, Özkan, Aşağı Aliçomak ve Büyük Tuğluk köylerine kurulacak olan şebeke çalışmalarının ekim ayında başlayacağı öğrenildi. Bu köylerimiz için şebeke ihalesi Atyon Telekom Başmüdürlüğü'nde eylül ayında yapılmış ve şebeke çalışmalarının ekim ayında başlanması kararlaştırılmıştı.

23 Eylül 1997

6-Emirdağ sokakları asfaltlanıyor...

İçemiz Belediyesi asfaltlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Asfalt şantiyesinin kurulmasından sonra İlçe merkezindeki yollar tamamen asfaltlayan Belediye ekipleri şimdi de mahalle aralarının asfaltlanması için çalışıyorlar. Hümeyit Mahallesi, Çilli Mahallesi, Yenidoğan Mahallesinde asfaltlama çalışmalarını tamamlayan ekipler

şimdide İncili Mahallesinde çalışmalarına devam ediyor.

30 Eylül 1997

7-Köy yolları asfaltlandı..

İçemize bağlı Demircili-Türkmenköy arasında kalan yol ile Çarykaşa-Güveççi köyü yolları ve Büyük Tuğluk-Aşağı Aliçomak yolları asfaltlandı. Bu köylerimizin yollarının asfaltlanması için çalışmalar yaklaşık bir ay sürdü. Daha önce asfaltlama çalışmaların 1997 programına alınmış.

7 Ağustos 1997

8-Köylerimize içme suyu şebekeleri...

İçemize bağlı Beyköy, Gökçeyaka, Kılıçlı, Kavaklı, Gediktepe, Tepeköydeki içme suyu şebekeleri tamamlandı. Bu çalışmalar için Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan yaklaşık yedi milyar üç yüz milyon lira ayrılmış.

7 Ağustos 1997

9-Hastahane Baştabibi değişti...

1997 yılının temmuz ayında Emirdağ Devlet Hastahanesi Baştabibliğini yürüten Dr. Orhan Korkmaz görevinden istifa etti. Hastahane'deki yaptığı yenilikler ve disipliniyle adından sık sık söz ettiren Doktor Korkmaz birçok başarılı ameliyatda imza attı. Orhan Korkmaz'dan boşalan görevde hastahanenin yeni doktorlarından Kemal KOÇAL getirildi.

14 Temmuz 1997

10-Yeni Hastahane için 40 milyar...

Uzun yıllardır yapımı tamamlanamayan yüz yataklı yeni devlet hastahanesi için Sağlık Bakanı Halil İbrahim ÖZSOY 40 milyar liralık ödenek gönderdi. Çıkanın ödeneği olan müteahhit firma hastahanenin bitirilmesi için tekrar çalışmalarını hızlandırdı. Öncelikle 50 yataklı olarak tamamlanacak hastahane inşaatı daha sonra Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılacak thaleyle 100 yataklı olarak en geç bir yıl içinde tamamlanacak.

5 Ağustos 1997

11-Rant tesisleri bitirildi.

Kamuoyunda mega proje olarak bilinen ve yaklaşık 43 milyar liraya iki sene önce thale edilen Belediye hizmet binası ve Rant tesisleri tamamlandı. İşyerlerinin yanı sıra birde oto park bulunan Rant tesislerine içemiz Belediyesinin de en geç Ekim ayında taşınacağı öğrenildi. 25 Ekimde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykalın yapacağı açılışla içemiz modern bir yapıya daha sahip olacak.

7 Ekim 1997

12-EYAD'DAN ÜÇ OKULUMUZA FOTOKÖPİ

Kısa adı Eyad olan Emirdağlı Yaşatma Derneği Üç okulumuza fotokopi makinesi hibe etti. İsviçre'de yaşayan Emirdağlı işçilerin yardım amacıyla hibe edilen fotokopi makinaları Cumhuriyet İlköğretim, Aziziye İlköğretim ve Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okullarına teslim edildi. Hibe edilen fotokopi makinalarının Emirdağ Belediye Başkanının girişimleriyle de alındığı öğrenildi.

12 Temmuz 1997

EMİRDAĞLILAR VAKFI

EMİRDAĞLILAR SOSYAL DAYANIŞMA, KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI HABER BÜLTENİ



Emirdağ'a unutulmaz hizmetler veren Kaymakam İbrahim Avcı ödüllendirildi.

Miting gibi açılış

Emirdağlılar Vakfı'ndan hizmet binası açılışı

musabık vakfı kurulduğu anlığı ge-

kte ol-

nipa-

RASTGELE
• Özcan İPEK



EMİRDAĞLILAR VAKFI

Geçtiğimiz hafta sonu Emirdağlılar Vakfı'nın açılışı resmen yapıldı.

Avrupa'da dahi karizmatik özelliklerini kabul ettip "TÜRKİYE

GÜNCEL

SUBAT

SAYFA: 10

Emirdağlıların artık vakıfları da var

Son yıllarda vakıf sayısında tam anlamıyla büyük adıma çıktı. Kurulan ve kurulması yüzünden vakıf sayısı oldukça fazla.

Değerli amaç vakıfları yanında hemşehrilik temelde dayanan vakıflar da hızla büyüyor. Doğaüstü topraklarından kopup Eskişehir'e gelen insanlar bir araya gelme isteyince, artık demek yerine vakıf tercih ediyor.

Bu tercih bulunanları



**EMİRDAĞLILAR
VAKFI**

www.ESKISEHIR.VAKFI

HOS GELDİNİZ

DİYARBAKIR SİYASİ DİYARBAKIR SİYASİ
Milli İrade

SAYFA: 10

EMİRDAG'IN NERESİNDEDİR" sorusunu sordurabilme başarısını sergileyen Emirdağlılar, bu açılışlarıyla coğrafi olarak Afyon iline bağlı olmalarına rağmen, gönül bağıyla Eskişehirli olduklarını bir kez daha gösterdiler.

Kendilerine has özellikleriyle, ticari grafiklerinde hep yükselen çizgiler takip eden Emirdağlılar için pek çok hikayeler üretilmiştir.

...

Allah kollarına rızık dağıtırken, herkese mal, mülk, meslek ihsan ederken Emirdağlıları unutmuş.

Nice sonra farkedilince bu durum meleklerine emir buyurup, çağrılmış huzuruna Emirdağlıları. Seçme hakkını kendilerine



Mahmut B. Seker yaptığı, Tunceli'de çok sayıda Emirdağlı katıldı.

**Emirdağlılar
Vakfını Bakan
B. Seker açtı**

Emirdağlılar Vakfı binası, geçtiğimiz Cumartesi günü Sporcu Seçmenlik Devlet Başkanı Bülent Seker tarafından silinen hizmete soldır. Deliktaş Mahalleli Amedli Çadıroğlu, Kırıç Seker No 2'ndeki binanın adını Vali Ali Fuat Güven, Boyalıdere Belediye Başkanı Ayhan Aras, ANAP Eskişehir Milletvekili Masa İnal, Bilecik DSP Milletvekili

**ESKİSEHIR
RADIO SES**

98.9

MEDEA
MEDIASI

İstikbal

İstikbal Birliği sağlayacak büyük çatı kuruldu

Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına yayılmış bulunan Emirdağları tek vücut haline getirmek için yola çıkan Emirdağlar Vakfı büyüyor ve hasretlik çeken Emirdağları kucaklaşıyor.



Emirdağlar Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu üyeleri dün gazetemize zaret ziyaretinde bulundular.

Milli İrade

1 NİSAN 1997 - PERŞEMBE



Başkan Halaç programı açıkladı

Emirdağlılar vakfı nihayet

- Geçtiğimiz ay içerisinde kurulan Emirdağlar Sosyal Dayanışma, Kültür ve Eğitim Vakfı üyeleri, dün gazetemizi ziyaret etti. Vakfın İlk Üç aylık geçici yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor. Sebahattin Sarı, Sağlık Meslek Lisesi Müdürü

Emirdağlılar Vakfı'ndan



rogramını açıkladı.

Emirdağlılar Vakfı öğrencilere burs verecek

- Emirdağlar Vakfı karşılıksız eğitim bursu verecek. Vakıf iyon hazırlıkları çalışma programını açıklayan Başkan sefa Halaç "Emirdağ ihtiyaç sahibi öğrencilere katkıda bulunmak istiyoruz. Bu konuda tüm hemşehrilerimizin desteklerini bekliyoruz" dedi. Emirdağlılar vakfı İzmir'e tayin olan Kaymakam İbrahim Avcı'ya da teşekkür plaketi verdi.

• HABERİ 10. SAYFADA

EMİRDAĞLILAR VAKFI

EMİRDAĞLILAR SOSYAL DAYANIŞMA, KÜLTÜR VE İLGİTİM VAKIF HİZMETİ REİTİNS



Bayanlar yapılan lezzetli mantiları ziyarette yediler

Kaymakam'a plaket

► Emirdağlılar Sosyal Dayanışma, Kültür ve Eğitim Vakfı yöneticisi önceki akşam DDY Dişlik Salununda bir törenle geldi. Başkuriğası Dr. Seda Halaç'ın yaptığı vakif toplantılarında yaklaşık 5 yıldan bu yana Emirdağ İlçesinde Kaymakamlık yapan İbrahim Avcı'nın görevinin sona ermesi nedeniyle plaket verildi.

► Kolçayıda bir konusma yapan Başkan Dr. Seda Halaç 8 yıllık eğitim konusuna da değindi. Halaç; "Vakıfımız, Emirdağ maddi ihtiyaçları olan 50 öğrenciye burs vermeye çalışıyor. Bu nedenle tüm üyelerin yardımcı olmasının istiyorum," dedi. Belçika'da yaşayan ancak toplantıya katılmayan sair Fata Edeev İsmet adlı kitabını vakıfı buluşturan

Emirdağlı Bayanlar "Mantı Günü"nde biraraya geldi

Emirdağlı kadınlarından yeni bir etkinlik daha.

Emirdağlılar Sosyal Dayanışma Kültür ve Yardım Derneği Kadın

Geliş Vakfı İttihatçılarda kullanılabilecek manzı gününde katılım beklenenin üzerinde olduğuna dikkat peken Vakıf Yönetimi kurulu Üyeleri bu tür et-

MANTI GÜNÜ

Vakfımız 30 Mayıs Cuma günü, vakıf binasında hanımlara yönelik bir manti günü düzenlemiştir.

Bu düzenlemenede Emirdağlı Bayanlar 29 Mayıs günü vakıf binasında 30 tepsiye yakın manti hazırlamıştır. 30 Mayıs günü öğle yemeğinin ardından çekiliş düzenleyerek satışı gerçekleştirmiş, vakfımıza oldukça yüklü bir gelir elde etmiştir. Bizlere yardımcı olan Emirdağlı arkadaşlara teşekkür eder, devamını dileriz.

HANIMLARA KONFERANS

Vakfımız 12 Ekim Pazar günü saat 14.00'de, D.D.Y. Konferans salonunda, şehrimizin tanınmış hekimlerinden Mavi Hastane Kadın-Doğum Uzmanı Sn. Rabia Karagöz tarafından sunulan bir konferans düzenlenmiştir.

Bu konferansta "Nüfus Planlaması ve Doğum Kontrol Yöntemleri" konuları işlenmiştir. Toplantıya çok sayıda bayan katılmış, izleyenlerce toplantıının son derece aydınlatıcı ve yararlı olduğu dile getirilmiştir.

Konferansı düzenleyen Vakfımıza kadın komisyonu üyelerine başkanı Sn. Gülendam Atar'ın nezdinde teşekkür eder. Bu konudaki hizmetlerinin devamını dileriz.

MİTİNG GİBİ AÇILIS

Vakfımızın açılışı 29 Mart 1997 Cumartesi günü Devlet Bakanı Sayın Bahattin ŞEKER'in huzurlarıyla yapılmıştır.

Açılışa, yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Sayın Bakanın yanısıra davetliler arasında Vali Ali Fuat GÜVEN, Büyükköy Belediye Başkanı Merhum Aydin ARAT, Milletvekillerimizden Mustafa BALCILAR, Necati ALBAY, Odunpazarı Bel. Bşk. Ayhan BOYER, Tepebaşı Bel. Bşk. Orhan SOYDAŞ, Emirdağ Kaymakamı İbrahim AVCI, Bel. Bşk. İsmet GÜLER, Osmangazi Üniv. Eski Rektörü Prof. Dr. Esat ERENOĞLU, Eskişehir'deki parti temsilcileri İlçe Belediye Başkanları, Muhtarlar, Dernek ve Vakıf temsilcileri ile Emirdağ'dan gelen kalabalık bir misafir topluluğu da bulundu.

Bu muhteşem topluluk tam bir miting havasındaydı. Heyecanların doruk noktaya ulaştığı açılısta birçok hemşehrimiz duygulu anlar yaşadı.

Emirdağ yöresel halk oyunları topluluğunun bir gösterisi ile başlayan törende konuşma yapan Sayın Bakan yurdisında PKK'ya geçit vermeyen kahraman Emirdağlıları biraraya getiren Vakfın hayırlı olmasını temenni ederken, Vakıf için elinden gelen her yardımدا bulunacağını ifade etti. Vakıf Başkanı Sayın Sabahaddin SARİ'da yaptığı konuşmada, Eskişehir'de yüzbinin üzerinde Emirdağlı bulunduğu, hemşehrilerimi bıraya toplamak, kültürümüzü canlı tutmak, dayanışmayı sağlamak amacıyla olduklarını ifade ederken, misafirlere teşriflerinden ötürü teşekkür etti.



Açılısta Fatih İlkokulu (Emirdağ) folklor ekibi ve davetliler.

Emirdağ Kaymakam ve Belediye Başkanı konuşmalarını takiben Dernek Başkanı Yılmaz KARACA'nın konuşmasından sonra bir hizmet binamızı Bakan Sayın ŞEKER açtı.

Açılısta Belediye Başkanımız İsmet GÜLER'in hazırlattığı binlerce bükme ve ayran ikram edildi. Öğleyin başlayan törenler gece geç vakitlere kadar sürdü.

Açılışımıza katılan resmi zevatın yanısıra değerli basın ve TV temsilcilerine, diğer misafirlere ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz.

Ayrıca katkılarını esirgemeyen Belediye Başkanı Sayın İsmet GÜLER'e, Kaymakam Sayın İbrahim AVCI'ya ve diğer hemşehrilerimize saygılar...



Devlet Bakanı Sayın ŞEKER açış konuşması yaparken

Emirdağlılar Sosyal Dayanışma Kültür ve Eğitim Vakfı Burs Verenler

1-Abdullah Halaç
2-Ali Hikmet Ateş
3-Ahmet Harmancı
4-Atilla Mutlu
5-Ahmet Karaca
6-Ayşe Özgür
7-Azmi Kerman
8-Bahattin Doğan
9-Bilen Özel
10-Cemal Koyuncu
11-Ceylan Pala
12-Coşkun Edizgil
13-Çınar Yenilmez
14-Fazlı Halaç
15-Halis Barlas
16-Hamdi Bağcı

17-İhsan Avcı
18-Kadir Poyraz
19-Mehmet Öztekin
20-Mehmet Tepe
21-Muharrem Kubat
22-Nail Keskitaş
23-Nevzat Altinel
24-Osman Özgürlü
25-Safa Halaç
26-Sedef Turizm
27-Süleyman Subaşı
28-Şoförler Odası
29-Tekeli Oğlu
30-Veysel Güneş
31-Yılmaz Karaca
32-Yüksek Turizm



Burs veren hemşehrilerimizle yapılan toplantıda Vedat ALP konuşurken



Vakıf Başkanı Dr. Safa HALAÇ kaymakam İbrahim AVCI'ya plaket verirken.

KAYMAKAM İBRAHİM AVCIYA VAKFIMIZ PLAKET VE TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİ

Kemalpaşa İlçesine atanan ilçemiz kaymakamı İbrahim Avcı'ya Emirdağ'a yapmış olduğu değerli hizmetlerinden dolayı vakıf başkanımız Dr. Safa Halaç plaket ve teşekkür belgesi verdi.

DDY Salonunda Eskişehir'deki hemşehrilerimiz ve Vakıf Yönetim Kurulu üyelerimizin de hazır bulunduğu toplantıda Vakıf Başkanımız ile Kaymakamımızın yaptığı konuşmalarda duygulu anılar yaşandı.

HEMŞEHİRİLERİMİZDEN EMİRDAĞLI YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNE BÜYÜK DESTEK

Vakıfımız, Eskişehir'de bulunan hamiyetperver hemşehrilerimiz DDY toplantı salonunda yüksekokulda okuyupta ihtiyaç sahibi bizim öğrencilerimize burs vermek üzere biraraya getirdi. Başkanımız Dr. Safa HALAÇ yaptığı konuşmada; ince eleyip sık dokuyaarak hazırladıkları Burs Yönetmenliğini misafirlere sunarak tartışmaya açtı. Yönetmeliğe son şekli verildi. Toplantıya katılan 30 hemşehrilerimizin hepsi burs vermeyi kabul etti. Katılanlara Başkan teşekkür etti.

*Burs vermek isteyen hayırsever ve duyarlı hemşehrilerimiz Vakıfımıza başvurabilir.

Burs Hesabı: Vakıflar Bankası Eskişehir Şubesi No: 205593 339

HABER

✓ 2 Kasım 1997 Pazar günü Emirdağ köylerinden Topdere (İsaklı)'nın Kültür ve Yardımlaşma Derneği Mamure Mah. Yavuz Abadan Sokakta açıldı. Açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Ömer EKER, Emirdağlılar Vakfı Başkanı Dr. Safa Halaç ile Yön. Kur. Üyesi Reşat Bağcı'nın katıldığı derneğin Başkanlığı Etem Üzer üstlenmiştir. Hemşehrilerimize hayırlı olsun der, çalışmalarında başarılar dileriz.

VAKIF ÜYELERİMİZ

1-Lütfi ACET	73-Hasan ÇEKİC	144-İsmet GÜLER	212-Rifat ÖZDİL	283-Ibrahim TÜRE
2-Bülent ACET	74-Orhan ÇEKİC	145-Süleyman GÜLLÜ	213-Bilen ÖZEL	284-M. Ziya
3-Sahin ACET	75-Metin ÇEKİC	146-Veli GÜRBÜZER	214-Mustafa ÖZEL	TÜRKSEVEN
4-Hakan ACET	76-Hülya ÇEKİC	147-Aziz GÜRCAN	215-Ihsan ÖZEL	285-Ayhan TÜRKSEVEN
5-Türk Oğün ACET	77-Sacit ÇELİK	148-H. Hüseyin GÜZLE	216-İsmail ÖZEL	286-Selahattin
6-Uğur ACET	78-Ferah ÇELİK	149-Y. İzzettin GÜZLE	217-Uğur ÖZGÜLER	TÜTÜNCÜOĞLU
7-Murat ACET	79-Metin ÇELİK	150-Eyüp GÜZLE	218-Gülsüm ÖZGÜLER	287-Ömer URFALI
8-İsmail ACET	80-Ali ÇELİK	151-Safa HALAC	219-Kemal ÖZGÜLER	288-Sevim URFALI
9-Muzaffer AKDENİZ	81-Orhan ÇELİK	152-Sebahat HARMANCI	220-Mehmet ÖZGÜR	289-Selahattin URFALI
10-Ceylan AKGÜN	82-Abdil Kadir ÇEVİK	153-Ahmet HARMANCI	221-Özcan ÖZGÜR	290-Fahri UYANIK
11-Bekir AKGÜN	83-M. Sait CILDİR	154-Sükru HÜYÜK	222-Asuman ÖZGÜR	291-Sadettin UYAR
12-Fikret AKIN	84-Lütfi CILDİR	155-Nihat İMRE	223-Talha ÖZGÜR	292-Mustafa UYAR
13-Selma AKIN	85-İsmet CILDİR	156-Ömer İYİGÜN	224-Osman ÖZGÜRLÜ	293-A. Kadir UYSAL
14-Metin AKIN	86-Mustafa CILDİR	157-Hayati KAHYA	225-Necip ÖZGÜRLÜ	294-Hüseyin ÜNLÜ
15-Ali AKTAS	87-Murtaza CILDİR	158-Turhan KALENDER	226-Melek ÖZKAN	295-Yılmaz ÜNVER
16-İskender AKTAS	88-Ruhi ÇINAR	159-Ayşe Dudu	227-Orhan ÖZKAN	296-Abdullah ÜSKÜDAR
17-Ayhan AKYOL	89-Ali ÇIRAKLI	KALENDER	228-Mustafa ÖZKAN	297-Fakı YALÇINKAYA
18-Bekir AKYOL	90-Abdil ÇIRAKLI	160-Türkan KARACA	229-Döne ÖZOKÇU	298-Cengiz
19-Harun ALCI	91-Mehmet ÇİCEK	161-Yılmaz KARACA	230-İlker ÖZOKÇU	YALDIZKAYA
20-Bekir ALKIN	92-Mesut ÇİFTÇİ	162-Ahmet KARACASU	231-Nursen ÖZTEKİN	299-Olcay YAVUZ
21-Vedat ALP	93-Abdullah ÇİFTÇİBAŞI	163-Ercan KARAÇAM	232-Turgut ÖZTEKİN	300-Kasım Durak
22-İzzet ALTIN	94-Cevat ÇİMEN	164-A. İhsan	233-İ. Hakkı ÖZTEKİN	YAYLA
23-Bilal ALTIN	95-Habip ÇOLAKER	KARAMANLI	234-Musa ÖZTÜRK	301-Tufan YENİLMEZ
24-Adnan ALTIN	96-Hamza CORBACI	165-Ahmet KARAMANLI	235-Ceylan PALA	302-Yüksel YUMUK
25-Faruk ALTINEL	97-Tahsin ÇUBUK	166-Adnan KARAMANLI	236-Kadir POYRAZ	303-Maksut YÜCE
26-Nevzat ALTINEL	98-Muzaffer DAVRAN	167-Mehmet	237-Hamza POYRAZ	304-Enis YÜCESAN
27-A. Mutar APAK	99-Ceylan DEMİR	KARAMANLI	238-Necdet SAĞLAM	305-Yüksel YÜKSEL
28-H. Zehra ARAS	100-Nurettin DEMİRAL	168-Taner KARANFİL	239-Halis SAĞLAM	306-Özden YÜKSEL
29-Yüksel ARIKAN	101-Abdil DEMİRAL	169-Cevdet KARANFİL	240-Cengiz SAĞLAM	307-Yakup YÜKSEL
30-Güldemam ATAR	102-Abdil DEMİRCİ	170-Ö. Faruk KARATAŞ	241-Sehaddin SARI	308-Fikret FİCİCI
31-Ihsan ATEŞ	103-İrfan DEMİREL	171-İbrahim KARPÜZ	242-Yüksel SARI	309-Muharrem GÜNEL
32-Lütfiye ATEŞ	104-Fehmi DENİZLİ	172-Ahmet KARTAL	243-Nurettin SARI	310-Muammer KÖSE
33-Sedat ATEŞ	105-Kadir DİKER	173-Azmi KERMAN	244-Hulusi SARI	311-Hulusi AYRANCI
34-Ali İhsan ATILGAN	106-Alaaddin DOĞAN	174-Kamil Ergün	245-Ayşe SARIBAYIR	312-Mustafa ÖZCAN
35-Battal AVCI	107-Hasan DOĞAN	KERMAN	246-Ali İhsan	313-Bayram UYANIK
36-Ihsan AVCI	108-Bahattin DOĞAN	175-Mahir KESKİN	SARIÇOBAN	314-Mehmet YELEK
37-Mehmet AVCI	109-Erdem DOĞAN	176-Tayyar KESKİN	247-Ali Osman SARIER	315-Erol KUTLU
38-Bayram AVCI	110-Türkan DOĞAN	177-Abdil KESKİNER	248-Uğur SAYIN	316-Ramazan
39-Vahit AVCI	111-Emel DOKUZLAR	178-Erdinç KESKİNER	249-Cemil SAYIN	ERDÖNMEZ
40-Ramazan AVCI	112-Necdet DOKUZLAR	179-Nall KESKİNTAŞ	250-Kasım SEVEN	317-İlyas KÖKSAL
41-Ibrahim AVCI	113-Hakan DOYUK	180-Sait KILIÇALP	251-Gürbüz SEVEN	318-Nevzat ÇİFCİ
42-Ibrahim AVCI	114-Mehmet DÖLEK	181-Halil KILIÇKAN	252-Akif SEVER	319-Özcan TÜRMEN
43-Tekin AY	115-Süleyman DÖNGEL	182-Fahriye KIRAÇ	253-Türkan SEVER	320-Nuriye KALENDER
44-Tayyar AYDOĞAN	116-Ramazan DÖNGEL	182-Çağlayan KOCA	254-Oğuz SEVER	321-Zihni UMUT
45-Ayşe AYDOĞAN	117-Kemal DURAK	184-Hasan KOCABAŞ	255-Arzu SEVER	322-Ahmet BOZTEPE
46-İlyas AYIK	118-Ceylan DURAK	185-Ertuğrul KOCABAŞ	256-Hüseyin SEZER	323-Erol KÜTLÜ
47-İlyas AYIK	119-Ömer DURU	186-Izzet KOÇAK	257-İlhan SEZER	324-Menderes ÜNAL
48-Eren AYIK	120-Kamil DURUŞU	187-Osman KOÇAK	258-Candan SEZER	325-Veli ŞAHBAZ
49-Tuncay AYIK	121-Gazi DURUŞU	188-A. Kadir KOÇAK	259-Ahmet SEZER	326-Mustafa KİSAOĞLU
50-Mehmet Reşat BAĞCI	122-Coşkun EDİZGİL	189-Ahmet KOÇAK	260-Yılmaz SEZER	327-Kazım SARITAŞ
51-Elif BAĞCI	123-Kamil EMEKSİZ	190-Gürler KOÇAK	261-Erol SEZER	328-Ali Hikmet ATEŞ
52-Hamdi BAĞCI	124-Turhan EMEKSİZ	191-Orhan KORKMAZ	262-Hasan SEZER	329-Recep ER
53-Fadime BAĞCI	125-Mustafa EMEKSİZ	192-Aydın KORKMAZ	263-H. Zeki SEZER	330-Muharrem ERŞAHİN
54-H. Ali BAĞCI	126-Aysegül ER	193-Maruf KOYUNCU	264-Orhan SOYDAS	331-Makbule TORUN
54-Kenan BAĞCI	127-Ibrahim ERDAĞ	194-Ekrem KOYUNCU	265-Kemal SÖNMEZ	332-Muzaffer TORUN
56-Sükru BAĞCI	128-Musa ERDAĞ	195-Musa KÖKSAL	266-Süleyman SUBAŞI	333-Elmas CILDİR
57-Gülümser BAĞCI	129-Akgün ERDEM	196-Hüseyin KÖKSAL	267-Erdal SANLI	334-Münevver CILDİR
58-Halis BARLAS	130-Huriye ERDEM	197-Orhan KÖKSAL	268-Selahattin ŞENEL	335-Mustafa ERDAĞ
59-K. Hüsnü Can BAŞER	131-Ali ERDOĞAN	198-Celal KÖKTEN	269-Ahmet Kartal	336-Mazhar TEPEKAYA
60-İsmail BEĞENDİ	132-Mürsel ERENOĞLU	199-Muharrem KÜBAT	TAŞBAŞI	337-Bayram DEMİR
61-Sait BENLİ	133-Veliittin ERGÜNEŞ	200-Mehmet KULA	270-Ali TEKE	338-Yaşar AYVALI
62-Al Rıza BIYIK	134-Turabi ERYÜRÜK	201-Fethi Yaşar	271-Mehmet TEKE	
63-Saban BIYIK	135-Emin FİCİCI	KÜÇÜKKÖR	273-Mehmet TEKELİ	
64-Abdil BIYIK	136-Mustafa GARKIN	202-Emir MOLA	274-Hakkı TEKİN	
65-Salim BIYIK	137-Osman	203-İhsan Atilla MUTLU	275-Mehmet TEPE	
66-Ayhan BOYER	GAYRETLİOĞLU	204-Yüksel OKUR	276-İsmail TEPEKAYA	
67-Süleyman BOZDAĞ	138-H. İbrahim	205-Yüksel ÖNAÇAN	277-Ali TEPEKAYA	
68-Emin BOZKUŞ	GAYRETLİOĞLU	206-Ayhan ÖRGÜN	278-Y. İzzettin	
69-Özcan	139-Nurdan GÖKGÖZ	207-Mesut ÖZCAN	TEPEKAYA	
BÜYÜKASLAN	140-Osman GÖNENLİ	208-Hamza ÖZÇİFTÇİ	279-Mehmet Ali TETİK	
70-Sahin COŞKUN	141-Sahin GÖZÜM	209-Mustafa ÖZÇİFTÇİ	280-Ali TOPKAYA	
71-Nejdet ÇALIŞKAN	142-Yusuf GÜÇLÜ	210-Uğur ÖZDEMİR	281-Mustafa TORUN	
72-Lütfi CAY	143-Zeki GÜL	211-Veli ÖZDEMİR	282-Kazım TUNCA	

EMİRDAĞLILAR
VAKFINA
ÜYE OLUNUZ
ÜYE OLMAYA
TEŞVİK EDİNİZ.